



OKTOBER 2015 - NUMMER 127

# Shaare Zedek Nieuws



**De majesteit van de HEERE - Met de klas naar Israël -  
Een cadeau voor het nieuwe kinderziekenhuis - Het nieuwe  
kinderziekenhuis is geopend - Kinderen zingen voor kinderen!**





In dit nummer leest u over de opening van het nieuwe kinderziekenhuis. Het Wilf Children's Hospital is op 5 mei 2015 in gebruik genomen. Het bestuur heeft het ziekenhuis bezocht. Ter gelegenheid van de opening is een geschenk overhandigd. Zeven schilderijen die de scheppingsdagen voorstellen. Over het bezoek leest u meer op pagina 4. De schilderijen zijn afgebeeld op de pagina's 6 en 7. Ook leest u daar hoe de kunstenaar tot deze bijzondere werken is gekomen. Op de pagina's 8, 9 en 10 krijgt u nog meer informatie over het kinderziekenhuis.

Door onze stichting is een lespakket voor de basisschool ontwikkeld. Groep 3a van de Faulkiusschool in Middelburg heeft aan de hand van dit lespakket een 'reis naar Israël' gemaakt. Een verslag vindt u op pagina 5. Het verslag besluit met: "het was een ontzettend mooi thema om over te werken!"

Stichting Shaare Zedek is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).



De Raad voor Financiële Betrouwbaarheid heeft de Stichting Shaare Zedek goetst en het Keurmerk verleend.

ISSN 1382-872X

## Van uw penningmeester

### Het huidige project

Het huidige project 'New Fast Track Unit' optimalisering van de zorg- en infrastructuur van de Spoedeisende Hulpafdeling zal in een duidelijke behoefte gaan voorzien. Het ziekenhuis ziet er naar uit om dit project op korte termijn te realiseren. De verwachting is dat meer dan 130.000 mensen per jaar op een snellere en betere manier geholpen kunnen worden.

Als penningmeester hebben wij tijdens ons korte verblijf in Jeruzalem namens u een cheque van € 100.000,- voor dit mooie project mogen overhandigen aan de algemeen directeur Prof. Jonathan Halevi. In zijn dankwoord benadrukte hij de noodzaak van dit project om door snellere en betere opvang van de slachtoffers levens te kunnen redden. Tevens sprak hij de dank uit voor de trouwe hulp die het ziekenhuis al meer dan 35 jaar vanuit Nederland mocht ontvangen. Dit willen wij u graag meegeven.

### Visitatie

Na deze overhandiging hebben wij alle projecten, die dankzij u in de afgelopen 5 jaar zijn gesponsord, mogen zien. De EEG afdeling; de MRI kamers; de 5 isolatiekamers; het SOC Security Operation Centre en de Pediatric Nefrologie. Uw geld is wel besteed en in dankbaarheid ontvangen. Tijdens de rondwande-

ling werd ons dit op duidelijke wijze kenbaar gemaakt door de diverse artsen. Wanneer u Israël bezoekt, bezoek dan het ziekenhuis en proef de warmte en de dankbaarheid. Ook in de toekomst D.V. zijn uw giften wel besteed.

### Ontvangen legaten

Via notarissen en executeur testamentairs hebben wij de volgende legaten mogen ontvangen; Mw. B. - P. groot € 450,- ; afrekening nalatenschap van Mw. v.d. M. groot € 635,- ; Mw. B. - P. te B. groot € 2.000,- ; Mw. S. - V. groot € 15.000,- en Mw. de J. te G. groot € 500,-.

### SEPA en besluit bestuur

Door de komst van de IBAN worden uw giften wel voorzien van naam, maar niet meer van adres en woonplaats. Als bestuur is het al jaren gebruikelijk om aan kerken, scholen, bedrijven en aan particulieren waarvan wij een grote gift hebben mogen ontvangen, een bedankbrief te sturen. Gezien het feit dat wij van bijna niemand postcode en huisnummer als referentie meekrijgen is het voor de penningmeester een moeizaam traject om aan adresgegevens te komen. Het bestuur heeft besloten om geen bedankbrieven meer te verzenden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

C. den Hertog, penningmeester

*'... U die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel...'*

# De majesteit van de HEERE

*Een psalm van David, voor de koorleider, op 'De Gittith'*

*HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!  
U die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.  
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen  
hebt u een sterk fundament gelegd,  
omwille van uw tegenstanders,  
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.*

*Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,  
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,  
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,  
en het mensenkind, dat U naar hem omziet?*

*Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen  
en hem met eer en glorie gekroond.  
U doet hem heersen over de werken Uwer handen,  
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:*

*schapen en runderen, die allemaal,  
en ook de dieren van het veld,  
de vogels in de lucht en de vissen in de zee,  
al wat over de paden van de zeeën gaat.*

*HEERE, onze Heere,  
Hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde.*





# Van het bestuur

In het vorige nummer werd al melding gemaakt van de ingebruikname van het Next Generation Building. Na vijf jaar plannen maken, sparen en bouwen kon dit prachtige kinderziekenhuis worden gerealiseerd. Aanleiding voor het bestuur om het ziekenhuis te bezoeken en met eigen ogen te kunnen zien hoe de sponsorgelden hun bestemming hebben gekregen.

Het was ongeveer acht jaar geleden dat een delegatie van ons bestuur in die hoedanigheid het ziekenhuis heeft kunnen bezoeken. Voor het onderhouden en vernieuwen van de contacten en het verdiepen van de relatie was het dus ook wel weer tijd om richting Jeruzalem te gaan. De ontvangst was allerhartelijkst. De directeur-generaal prof. dr. Jonathan Halevi heeft ons met warme woorden welkom geheten. Hij sprak zijn oprechte waardering en dankbaarheid uit jegens u, de lezers van ons blad en trouwe sponsors van het ziekenhuis. Bij dezen geef ik dus die waardering aan u door. Het trof mij dat hij opmerkte dat onder alle sponsors die het ziekenhuis heeft, met name in de internationale Joodse achterban, er geen sponsors zijn die zo consistent en zoveel jaren aaneen het ziekenhuis blijven ondersteunen als de Nederlandse stichting. Heel goed wordt in Jeruzalem begrepen wat onze diepste

drijfveer daarbij is, namelijk de verbondenheid die wij voelen met het Joodse volk waaruit onze Zaligmaker is voortgekomen.

Ter gelegenheid van de opening van het Next Generation Building had het bestuur nagedacht over een passend geschenk. Het zijn zeven schilderijen geworden van Jan Kooistra (Dokkum), die de zeven scheppingsdagen voorstellen. Werkelijk prachtige kunstwerken die een ereplek hebben gekregen in het ziekenhuis. Prof. Halevi en ondergetekende hebben samen symbolisch de onthulling van deze schilderijen verricht en daarmee was de officiële overdracht van dit geschenk een feit.

Bijzonder was ook dat onze delegatie een uitnodiging had ontvangen van de burgemeester van Jeruzalem, de heer Nir Barkat. Voorwaar geen alledaagse gebeurtenis. We hebben dit gebaar dan ook zeer gewaardeerd. Tijdens onze ontmoeting met de burgemeester stelde deze heel belangstellende vragen over het werk van onze stichting, hoe lang dit al gebeurde en hoe onze achterban was samengesteld. De burgemeester vertelde op zijn beurt over de grote plaats die het Shaare Zedek Ziekenhuis inneemt in het geheel van de Jeruzalemse samenleving - niet alleen de Joodse!

Als we aan de Arabische bewoners van Jeruzalem vragen of zij graag willen dat de stad wordt opgedeeld, is hun antwoord onverbloemd: nee, alstublieft niet, want dan zouden we verstoken zijn van de medische zorg die we nu met name in het Shaare Zedek Ziekenhuis kunnen verkrijgen.

Dat laat iets zien van de samenbindende plek die het ziekenhuis voor geheel Jeruzalem mag innemen. Het stemt ons tot grote dankbaarheid. Het onderstreept temeer dat uw steun voor het ziekenhuis een uitstraling heeft die verder reikt dan we ons doorgaans bewust zijn. Het stimuleert dan ook om hiermee onverminderd door te gaan.

Tijdens onze rondleiding door het ziekenhuis door Audrey Gross - die prachtig Vlaams spreekt - zijn ook de door ons gesponsorde doelen van de laatste jaren bezocht. Zo konden we ons ervan vergewissen dat de projecten waarvoor u uw giften hebt willen geven ook metterdaad zijn gerealiseerd. Kortom, het was een buitengewoon boeiend en zinvol bezoek, dat ons - en naar we hopen ook u - nieuwe impulsen geeft om onze verbondenheid met het Joodse volk op deze manier vorm te blijven geven.

Ik eindig met een hartelijk shalom, ds. H. Korving, voorzitter



# Met de klas naar Israël

## Even een kijkje nemen in groep 3a van de Herman Faulkiusschool...

Wat hebben we een verre reis gemaakt, helemaal naar Israël! Samen met Julian en Juliet hebben we veel gezien, geleerd en meegeemaakt. Jammer dat we weer naar huis moesten, we hadden nog best een poosje willen blijven...

Toen we begonnen aan onze reis, wisten we nog helemaal niet zoveel over Israël. Bij Israël dachten we aan de Bijbel, dachten we aan oorlog en de krant. Bestaat het meer van Galilea dan nog steeds? Waarom hebben Joden dan keppeltjes op? Veel vragen kwamen er los, veel hebben we samen ontdekt. We begonnen onze reis in Tel Aviv, waar we al direct wat leerden over de huizen in Israël. We zijn in Nazareth, Jericho, Jeruzalem en Tiberias geweest. Wat een mooie plaatsen, wat was er veel te zien! We hebben keppeltjes, olielampjes, mezoeza's, thorarollen, een schilderij van Jeruzalem, een zandtekening van de woestijn en samen een klaagmuur gemaakt.

Als afsluiting op het thema Israël zijn we samen naar de synagoge in Middelburg geweest. Wat was het leuk om nu een echt keppeltje op te hebben! Daar kregen we veel te horen over wat de Joden

nu precies geloven, hoe ze leven en hoe het er in een synagoge aan toegaat. Veel van deze dingen wisten we al, omdat we daar in de klas ook over na hebben gedacht. We hebben bij muziek veel Joodse liedjes geleerd, zoals Hinnah mah tov, Shalom chaverim en hebben we geluisterd naar echte Joodse muziek. Dit vonden we heel mooi! Ook hebben we echte Hebreeuwse

woordjes geleerd, hoe zeg je goede-morgen, bedankt, tot ziens? Ja, dit was erg leuk! Kortom, het was een ontzettend mooi thema om over te werken! Dit alles werd ook mogelijk gemaakt door het lespakket van Stichting Shaare Zedek, hiervoor hartelijk dank!

Hartelijke groeten van Groep 3a en juf Yvonne. Middelburg, juli 2015

## Lespakket voor de basisschool

Een uitstekend hulpmiddel bij het realiseren van een project over Israël, hetzij klassikaal of schoolbreed. Het lespakket voldoet aan de eisen die u stelt en verzekert een grote mate van flexibiliteit in uitvoering. Een pakket voor de onder-, midden- en bovenbouw garandeert het niveau. Power Point presentaties sluiten aan bij de leef- en denkwereld van het kind in zijn/haar ontwikkelingsfase. Dat de zieke medemens ook een plaats heeft in het geheel mag duidelijk zijn. Het is niet voor niets dat we aandacht vragen voor kinderen die in andere omstandigheden opgroeien en leven dan wij gewend zijn. Hulp aan de medemens wordt op deze wijze ingebracht en dat ieder hulp krijgt, bijgebracht.

Stichting Shaare Zedek beoogt met dit pakket aandacht te vragen en te schenken aan het Joodse volk en de diverse nationaliteiten en culturen in Israël. Natuurlijk zou het mooi zijn als het gebruik van dit pakket mag leiden tot een actie voor het ziekenhuis. Dit ziekenhuis dat én Pro Life én ieder die hulp zoekt, helpt is het meer dan waard dat wij als christenen bouwstenen aandragen voor de uitbreiding van het ziekenhuis. Een ziekenhuis waar relatief veel Palestijnse kinderen worden geholpen zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Het zou fantastisch zijn dat uw klas/school kinderen hier en in Jeruzalem met elkaar verbindt!

Heeft u vragen neem contact op met Stichting Shaare Zedek. Wij helpen u graag verder. Stichting Shaare Zedek hoopt dat u het lespakket wilt gaan gebruiken en wenst u en de kinderen alvast veel werkvreugde toe!





# Een cadeau voor het nieuwe

**In het artikel 'Van het Bestuur' wordt melding gemaakt van de 'overdracht' van de zeven schilderijen als blijk van dankbaarheid en verbondenheid tussen de donateurs en het ziekenhuis. De mogelijkheid om dit cadeau aan te bieden komt van één sponsor die dit bijzondere 'project' namens u allen voor zijn rekening nam.**

Om u te laten delen in de prachtige kunstwerken zijn per kunstwerk 'penselstreken' van schilder Jan Kooistra meegenomen die het uiteindelijke resultaat bepalen.

**Genesis 1 vs. 3: En God zei laat er licht zijn! En er was licht.**

Met een schildersmes ga ik grote stukken structura aanbrenge. Dan strooi ik er zand in. De eerste kleuren zet ik op het doek. Idanthreen blauw, vermengd met wit en cevre blauw. Koninklijke kleuren die, de aarde, die voor het eerst in licht verschijnt, een schitterende glans zullen geven. Nogmaals wordt er ander zand, speciaal van vulkanische oorsprong, over gestrooid. Het duister symboliseer ik door zwarte verf te gebruiken. Dan komt het moment... LICHT!!

**Genesis 1 vs. 6: En God zei laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water.**

Ik besluit eerst de zee te schilderen. In dit schilderij werk ik met blauw en kobalt en cereoleum. Een onstuimige zee, want immers God brengt scheiding aan. Water onder het gewelf en water boven het gewelf. Een grote watermassa verplaatst zich boven de zee... en indrukwekkende wolkenpartijen vormt. En dan wordt het weer avond en weer dag.

**Genesis 1 vs. 9: En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.**

Ik begin met de aardbol groen te maken als symbool voor de groene aarde. Ik gebruik verschillende kleuren, die ik speciaal hiervoor maak, zoals emerald en vermiljoen groen. Goddelijk licht valt over de groene aarde. De bloesem van bramen, het zaad verbeeld door honderden kleine stippeltjes, de opgerolde varens, wuivend riet en prachtig groen gras... en door de bomen Goddelijk licht. Het is Dat licht dat glanst door het eerste groen.

**Genesis 1 vs. 14: En God maakte twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.**

Dit schilderij ga ik maken in de prachtige kleuren van het heelal. Rijke blauwen, idanthreen en kobalt, vermengd met alizarin rood en paarsen geeft die prachtige gloedvolle kleuren. De maan schilder ik, en dan zie je in de hoek rechts hoe de zon als het ware geboren wordt uit vlamme geel, gemaakt met okers en cadmium. En dan al die miljarden sterren. De sterren verbeeld ik weer door honderden kleine stippels en vlekjes in verschillende grootte.

**Genesis 1 vs. 20: En God zei: laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels vliegen, langs het hemelgewelf.**

In de Statenvertaling lees ik onder andere: En God schiep de "grote walvisschen". Dat lees ik nergens anders... maar wel heel mooi. Ik besluit te beginnen met de staart van de walvis te schilderen. Dan het water en "gewremel" in de zee. Het moet vooral blauwachtig groen zijn, zo'n mooie onderwater kleur. Dan de aardbol die



# kinderziekenhuis

ook blauw mee kleurt. Linksboven zie je het licht van God van waar de vogels het luchtruim gaan bevolken. Ze vliegen en buiten over elkaar heen van louter vreugde. Dit moet een overweldigend schouwspel zijn geweest. Talloze vissen, in allerlei vormen en kleuren. Wat een glorie Gods.

**Genesis 1 vs. 24: en God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren... En God zei: laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen... En God schiep de mens.**

Dat gaat een rood schilderij worden... vlammend cadmiumrood, vermengd met citroengelen.

Gloedvolle kleuren, de zesde dag. De mens naar Gods beeld geschapen in de kleuren van de aarde met rood vermengd- vol aanbidding de handen uitstrek- kend naar zijn schepper!

Aan de onderkant schilder ik de dieren erbij, die vanaf nu de aard- bodem mogen bevolken. Ook weer in dezelfde kleuren van de

aarde vermengd met rood. De mens met de leeuw en het lam, in een harmonie zoals God het bedoelde.

**Genesis 2 vs. 1: Zo zijn de he- mel en aarde voltooid, en heel hun legermacht.**

Zo ben ik begonnen met het ze- vende en laatste schilderij. In te- genstelling met het zwart van het schilderij over het oerbegin wilde ik hier zuiver wit in gaan gebrui- ken. De schepping is voltooid.

Op de achtergrond de kleuren van de eerste zes schilderijen, tegelijk ook de kleuren van de regenboog als symbool van Gods trouw. De gloed van de opgaande zon, in wiens licht de witte duif.

De witte duif die op Jezus neer- daalde toen Hij gedoopt werd in de Jordaan. Als je goed kijkt zie je in het blauwachtig gedeelte de sporen van water, veroorzaakt door water uit de Jordaan. Als verwijzing naar de doop van Je- zus. Het is dezelfde duif uit het oerbegin. De geest van God die zweefde op de wateren. Waar Gods Geest gaat werken ontstaat nieuw leven. Gods glorie in de Schepping. Psalm 104.







# Nieuws het

## Het nieuwe kinderziekenhuis is

**Een paar maanden geleden heeft het Shaare Zedek Medisch Centrum in Jeruzalem het 'Wilf Children's Hospital' geopend: een kinderziekenhuis met veel specialismen gericht op jonge patiënten.**

Omdat een verblijf in een ziekenhuis nooit aangenaam is, en voor kinderen bijzonder veel spanning met zich mee kan brengen, is bij de bouw en inrichting van dit ziekenhuis rekening gehouden met zowel de zuigeling, als de tiener. Voor alle leeftijden dient het ziekenhuis een comfortabel, boeiend en therapeutisch verblijf te zijn.

### Dankzij u

Het kinderziekenhuis telt twee verdiepingen, en maakt onderdeel uit van het acht verdiepingen tellende 'Next Generation Building', een investering van \$ 120.000.000. Het kinderziekenhuis ontving geen enkele subsidie van de overheid. Het bedrag werd verzameld door donaties via filantropische instellingen. Directeur Generaal Prof. Jonathan Halevy reist regelmatig naar het buitenland om fondsen te werven. Samen met zijn team, waaronder ook de ons bekende Uri Schwarz, wordt wereldwijd de noodzaak van sponsoring onder de aandacht gebracht. Op deze wijze is het noodzakelijke bedrag bij elkaar gebracht.

Ook u als Nederlandse donateur heeft een belangrijk deel hieraan bijgedragen. Als enige christelijk organisatie tussen de overige Joodse organisaties en donateurs nemen we een aparte plaats in binnen het ziekenhuis. Een jarenlange samenwerking, waarbij de diaconale handreiking centraal staat heeft de luisterhouding tot de Bijbel en naar elkaar sterk verdiept.

### Mede dankzij de familie Wilf

Veel geld is geschonken door de familie Wilf. Joseph en Elizabeth Wilf zijn overlevenden van de Holocaust, het door de nazi bezette Polen. De familie Wilf emigreerde naar de Verenigde Staten in 1950 en ging wonen in Hilside, New Jersey. De familie deed bijzonder goed zaken in de autohandel en onroerend goed.

De familie heeft een groot deel van haar vermogen geschonken aan instanties als 'Yad Vashem Heroes' en 'Martyrs' Remembrance Authority', het Shaare Zedek Medical Center, de Yeshiva University in New York en andere instellingen.

Mede dankzij de grote financiële betrokkenheid van deze familie is deze nieuwbouw tot stand gekomen en wil het ziekenhuis haar dank tonen door deze nieuwe afdeling naar deze familie te vernoemen.



# uit ziekenhuis



## geopend

### Eerste steen

De eerste steen van het 6000 m<sup>2</sup> tellende kinderziekenhuis werd al gelegd in 2007, met als doel het ziekenhuis een paar jaar later te kunnen openen. Maar verschillende gebeurtenissen - zoals een aardbeving in Jeruzalem, de Tweede Libanese Oorlog - veroorzaakten dat voorrang gegeven moest worden aan voorzieningen in het Next Generation gebouw. In dit gebouw zijn de afdelingen in-vitrofertilisatie, verloskunde, gynaecologie en pediatrie, ambulante en intramurale afdelingen gesitueerd. De nu vrijgekomen ruimte zal gebruikt worden als uitbreiding van bestaande afdelingen.

“Dit ambitieuze nieuwbouwproject biedt mogelijkheden om nieuwe pediatrie zorg te bieden aan de kinderen uit Jeruzalem en Israël”, zei Prof. Halevy. “De nieuwe faciliteiten dienen als symbolen van medisch vakmanschap. Sinds 1979, toen het ziekenhuis verplaatst werd van de Jaffa Street naar hier, het ziekenhuis bestaat al sinds 1902, is het aantal kinderen dat behandeld wordt bij het Shaare Zedek Ziekenhuis gestegen met meer van 400 procent. De getallen bij de ambulante pediatrie zorg en hulpdiensten liggen nog vele malen hoger. Maar, om de juiste zorg te leveren en gezien de groeiende bevolking in Jeruzalem en omstreken, was het noodzakelijk om dit nieuwe kinderziekenhuis te bouwen”. Om de mensen een kijkje te geven in het nieuwe ziekenhuis hield het Shaare Zedek Medical

Center ‘open huis’. Deze dag werd bijgewoond door 3.000 kinderen, ouders en grootouders. Het was een gratis evenement, waar de kinderen konden genieten van springkussens, glijbanen, toneelstukken, muzikale optredens en meer. Er kwam zelfs 50 procent meer bezoekers dan zich hadden opgegeven, aldus Prof. Yechiel Schlesinger, de directeur van de Wilf Children’s Hospital.

### Wie is Prof. Yechiel Schlesinger, directeur Wilf Children’s Hospital?

“Na mijn studie aan de Hebreeuwse Universiteit-Hadassah Medical School in 1987 kwam ik in dienst bij de afdeling kindergeneeskunde van het Shaare Zedek Ziekenhuis. Daarnaast deed ik een studie in Infectieziekten aan de Washington University in St. Louis. Ik keerde terug naar Jeruzalem in 1993 en werkte op het gebied van infectieziekten voor zowel volwassenen als kinderen tot 20 jaar.”

In januari 2012 werd Schlesinger door Prof. Halevy gevraagd hoofd te worden van de pediatrie tak van het Medisch Centrum en vervolgens als medisch directeur van het New Wilf Children’s Hospital.

### Kleine dieren

Geen enkel ziekenhuis in het land was bereid om kleine dieren te huisvesten. Deze dieren zouden gebruikt worden bij therapieën om kinderen ontspanning te bieden bij de behandeling. Het Shaare

Zedek Ziekenhuis doet dit wel. Schlesinger is een expert in het beoordelen van besmettelijke ziekten. Juist hij gaf aan dat kleine zoogdieren, vissen en zelfs reptielen geen schade toebrengen bij zieke kinderen en zelfs niet bij immuun-gecompromitteerde kinderen. Uitgebreide onderzoeken hebben plaatsgevonden in samenwerking met het 'American National Institutes of Health'. Zij hebben verklaard dat contact met dieren nooit problemen veroorzaakt hebben bij een patiënt.

Chemda Didovski heeft een opleiding gevolgd om therapie met behulp van dieren te kunnen doen. Zij verzorgt de dieren in het 'Animal House'. Dit is de thuisbasis van de chinchilla's, konijnen, cavia's, hamsters, papegaaien, vinken, goudvissen en reptielen. Een keer per week komt er een dierenarts om de dieren te controleren of ze gezond zijn. Op het overdekte balkon met kunstmatig gras is ook een stenen schild-

pad te vinden. Hier spelen de kinderen met konijnen, hamsters en cavia's.

### Muziektherapie

Er is een kleine muziekschool, geleid door Dr. Helena Bugopolski, een in Rusland geboren deskundige. Zij zegt dat het luisteren naar muziek via een stereo-installatie vanuit een goede stoel de spanningen vermindert, net zoals aan de andere kant het slaan met bekkens of op een drumstel boze en bange kinderen helpt hun frustraties te uiten.

### School

Het 'Lincoln David Abraham Pediatric Educational Institute', erkend door het Ministerie van Onderwijs, is de school in het ziekenhuis. Hier kunnen kinderen vanaf jonge leeftijd tot en met 18 jaar lessen volgen.

Tekst: Judy Siegel-Itzkovich (aangepaste versie)

# Spontane acties

## Huwelijksjubileum

De afgelopen periode ontvingen wij twee enveloppen naar aanleiding van een 25-jarig huwelijksjubileum en een huwelijk. De opbrengst bedroeg respectievelijk € 3.200,- en € 1.800,-.

## Israëltreis

Beste mensen, zojuist zijn wij teruggekomen van onze Israëltreis, waarvan we bijzonder hebben genoten. Tijdens onze zondagse bijeenkomst hebben we een collecte gehouden die we bestemd hebben voor Shaare Zedek, de opbrengst was € 160,-. Groeten van de Israelgroep uit Zwijndrecht.

## Gepensioneerd

De heer Van Klooster meldde: mijn receptie is achter de rug. Het was een mooi afscheid van mijn werk. De opbrengst voor het Shaare Zedek Ziekenhuis bedraagt € 600 euro.

## Verkoop kaarten

Mevrouw G. Janse-Simons schreef: hierbij laat ik u weten dat ik, samen met mijn dochter Leanne, foto-kaarten maak en verkoop. We doen dit steeds voor een wisselend project. Dit jaar doen we het voor Stichting Shaare Zedek. De netto opbrengst bedraagt € 225,00.

## Woord van dank

Een woord van dank aan al onze donateurs die, ieder naar eigen vermogen, bijdragen het project 2015-2016 'de noodzakelijke aanpassing van de Spoedeisende Hulp-afdeling' te kunnen realiseren en daarmee waarborgen dat vele duizenden mensen de komende jaren hier geholpen kunnen worden. In de volgende uitgave van Shaare Zedek Nieuws komen we uitvoerig terug op dit project.



## Werkstuk en spreekbeurt

Gerjolein Bouman van basisschool 'De Wegwijzer' uit Nederhemert heeft haar werkstuk gemaakt en een spreekbeurt gehouden over het Shaare Zedek Ziekenhuis. Van meneer Geluk had ze heel veel informatie gekregen. Daardoor had zij een 9,8 voor haar werkstuk en een 9 voor haar spreekbeurt!



# Kinderen zingen voor kinderen!

Met diepe dankbaarheid denken we terug aan de Israël-zangavond van 13 juni 2015 ten bate van het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem. Deze avond werd georganiseerd door het Chr. Kinderkoor Samuël! in de Grote Kerk van Alblasserdam.

Met vreugde en enthousiasme hebben de kinderen van 'Samuël!' maandenlang geoefend op de liederen en psalmen. In het bijzonder zongen ze de Israëlsche liederen zó vol overgave! De Israël-medley: Hodu la' Adonai (psalm 136 vs. 1), Ana Adoinai (psalm 118 vs. 26 en 27) en Hiney Mah Tov (psalm 133 vs. 1) vervulde

het kerkgebouw met heldere kinderstemmen. Ja, zelfs een jong koorlid begeleidde met de piano het koor en een jonge solist, die vol overgave het Joodse volkslied zong.

Voor de avond begon hadden alle kinderen al met liefde hun giften verzameld voor de kinderen van het Shaare Zedek Ziekenhuis. Stil en verwonderd mogen we terugzien op een rijk gezegende avond. Harten werden geneigd en mensen mochten hun liefdegaven geven voor de kinderafdeling van het Shaare Zedek Ziekenhuis, ruim € 2.400,-! Soli Deo Gloria!



## BESTUUR

### Voorzitter

Ds. H. Korving, Urk

### Secretaris

Mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman, Apeldoorn

### Penningmeester

C. den Hertog, Houten

### Algemeen adjunct

Ds. J.C. Schuurman, Harderwijk

### Overige bestuursleden

Mw. J.M. van den Berg, Rijswijk  
H.J. Goudriaan, Capelle aan den IJssel  
L.H. Trouwborst, Hoornaar

## SECRETARIAAT

Gen. van Heutszlaan 118,  
7316 C K Apeldoorn  
T 06 - 41 644 848  
E hg@solcon.nl

## ADMINISTRATIE

C.H. Kleinbloesem  
Andante 20, 2925 AB Krimpen a/d IJssel  
T 0180 - 51 42 52  
E shaarezedek@planet.nl

## VOORLICHTING

H. Geluk  
Kloet 3, 3371 HL Hardinxveld-Giessendam  
T 0184 - 61 26 32 b.g.g. 0651 236 636  
E info@shaarezedek.nl  
W www.shaarezedek.nl

## GIFTEN

ING BANK IBAN: NL51INGB0004295426  
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten  
ABN AMRO IBAN: NL74ABNA0436427060  
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten

## LEGATEN

Indien u St. Shaare Zedek in uw testament wilt gedenken, kan de schenking als volgt worden omschreven: Ik legateer vrij van rechten aan de St. Shaare Zedek, gevestigd te Apeldoorn, een bedrag groot € .....

## GRONDSLAG EN DOEL

De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid. De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Hospital te Jeruzalem en dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij stelt daarbij als voorwaarde, dat genoemd ziekenhuis medische hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het leven van de conceptie tot de dood wordt beschermd. De stichting staat onder toezicht van de Raad voor de Financiële Betrouwbaarheid.



# Nieuwe CD Shaare Zedek Koor

## Jesaja

In de achtste eeuw voor Christus vonden er over de hele wereld tal van gebeurtenissen plaats die de loop van de geschiedenis hebben bepaald. Rome werd gesticht, evenals Athene en Sparta. Het Heilige Land vormde de verbinding tussen Europa, Afrika en Azië. In dit centrum van de wereld werd een jongen geboren die de naam Jesaja kreeg, wat 'verlossing van God' of 'Jehova zal ons verlossen' betekent. Niemand had zich toen kunnen voorstellen dat dit kind een van de grootste profeten aller tijden zou zijn. Zijn hele 'levensboek' werd een boek van verlossing.

Jesaja's ouders waren familie van de koning. Hij groeide dus op in de hogere kringen, aan het hof zelfs. De Heere gebruikte Jesaja daarom om te spreken tot de leiders van het land. Hij woonde in Jeruzalem, het politieke en godsdienstige centrum van Israël en was getrouwd met een profetes (Jes. 8 vs. 3), een vrouw die door God werd gebruikt om tot het volk te spreken. Ongeveer zestig jaar lang zette Jesaja zich in om Gods woorden door te geven. Onder vier koningen heeft hij geleefd en geprofeteerd. Op 120-jarige leeftijd werd hij, in de dagen van de goddeloze koning Manasse, gedood. In Hebreëen 11 vind je bij de geloofshelden de zin "en weer anderen (...) zijn (...) in stukken gezaagd". Dat is een verwijzing naar o.a. Jesaja.

## De Messias

Nergens in het Oude Testament is een boek te vinden dat zo veel over de Messias Jezus Christus spreekt als Jesaja. Zijn geboorte, achtergrond, zalving met de Heilige Geest, Zijn karakter, eenvoud, missie, lijden aan het kruis, Zijn dood en opstanding worden allemaal be-

noemd in dit profetische boek. Ook vind je er een beschrijving van de toekomstige heerlijkheid waarin vele parallellen te vinden zijn met het nieuw testamentische boek Openbaring. Het boek Jesaja is eigenlijk de Bijbel in het klein, de hele Bijbel samengeperst in een boek. Het is te verdelen in twee helften (hoofdstuk 1-39 en 40-66), precies zoals de twee testamente ingedeeld zijn. Er wordt gestart bij de zonde van het volk (Genesis 3) en het boek eindigt met de belofte van een Koning van gerechtigheid, die zal komen en Israël zal bevrijden. Het tweede deel begint met de woorden die Johannes de Doper gebruikt en halverwege (53) is er een nauwkeurige beschrijving van het lijden en sterven van de Messias. Jesaja eindigt zijn boekrol met een indrukwekkend visioen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 'De Messias' is daarom een parelketting geworden van schitterende

openvolgende teksten die spreken over die Ene Naam, waarvan elke tong in de hemel en op de aarde zal belijden dat Hij Heer is, Christus Jezus! Ik was zo onder de indruk van de rijkdom van deze profetieën, dat ik u meeneem op reis, van de aankondiging, van Zijn komst, langs Zijn leven, naar Zijn sterven en verheerlijking. Het hart van Jesaja's boodschap is de openbaring van Gods genadeplan voor zondaars. Ik hoop dat u en ik, door die genade gegrepen het bij het beluisteren van dit stuk zullen beamen met:

*En daarom heeft God Hem  
verhoogt boven al;  
geschonken de Naam die geen  
mens dragen zal.  
Opdat in die Naam elke knie zich  
buigt voor Hem,  
en dat alle tong zal belijden,  
als één stem:  
Jezus Christus, Hij is de Heer',  
tot heerlijkheid Gods.  
Hem alleen zij alle eer!*



## Bestellen nieuwe CD

De nieuwe CD kunt u bestellen via e-mail: [secretariaat@shaarezedekkoor.nl](mailto:secretariaat@shaarezedekkoor.nl)  
De CD kost € 15,- (excl. € 2,50 verzendkosten).

## Het project wordt uitgevoerd op de volgende data en locaties

<b>21 november 2015</b>	Cunerakerk, Rhenen
<b>16 januari 2016</b>	Grote Kerk, Alblaserdam
<b>13 februari 2016</b>	Oude Kerk, Zeist
<b>5 maart 2016</b>	Grote Kerk, Tholen
<b>16 april 2016</b>	St. Maartenskerk, Tiel
<b>21 mei 2016</b>	Nieuwe Kerk, Zierikzee
<b>11 juni 2016</b>	Oude Jeroenskerk, Noordwijk

Toegang vrij. De collecte is bestemd voor het Shaare Zedek Ziekenhuis.