



NOVEMBER 2015 - NUMMER 128

Shaare Zedek Nieuws



**Eigen schuld? - Multiculturele samenleving en de zorg -
Kringloop de Cirkel - Nieuw project: Help de eerste hulp -
Spoedeisende Hulpteams in actie na twee bloedige aanslagen**





Het Shaare Zedek Ziekenhuis staat open voor iedereen die hulp nodig heeft. Dat leest u in alle onderwerpen van deze editie van ons Shaare Zedek Nieuws. Studenten Hbo-verpleegkunde laten dat met een aantal voorbeelden zien in het verslag van hun stagebezoek aan het ziekenhuis. Onder de titel 'Multiculturele samenleving en de zorg' beschrijven zij hun ervaring. "Elke patiënt heeft recht op gelijke zorg." Maar ook over de samenwerking tussen verschillende culturen. Lees het verslag op de pagina's 4 en 5.

Ons nieuwe project is de Fast Track Unit op de Spoedeisende Hulp-afdeling. Deze unit speelt een belangrijke rol in de opvang en juiste scheiding van patiënten naar de ernst van de situatie. Voor de realisering van de Fast Track Unit is een bedrag nodig van 500.000 dollar. Lees hierover meer op de pagina's 7 en 12. Help de eerste hulp. Helpt u mee?

Stichting Shaare Zedek is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).



De Raad voor Financiële Betrouwbaarheid heeft de Stichting Shaare Zedek goetst en het Keurmerk verleend.

ISSN 1382-872X

Van het bestuur

De recente spanningen en onlusten in Israël en met name in Jeruzalem maken op een schrijnende manier duidelijk dat de aanwezigheid van een ziekenhuis zoals het Shaare Zedek Medical Center geen overbodige luxe is. De herdenking van de moord op Yitzhak Rabin in Tel Aviv, nu twintig jaar geleden, maakt op een andere manier duidelijk hoe moeizaam het vredesproces is waarvoor Rabin zich in zijn tijd heeft ingezet en waarvoor hij de hoogste prijs heeft moeten betalen.

Jeruzalem lijkt het tegendeel te zijn van wat haar naam doet vermoeden: stad van de vrede. Opvang van gewonden, behandeling van zieken en de medische zorg en nazorg van het kleinste kind tot de oudste grijsaard is de doelstelling waarvoor het Shaare Zedek Ziekenhuis zich met overtuiging inzet. Eerbied voor het leven dat God heeft gegeven, is daarbij het uitgangspunt. Regelmatig zien we ook delegaties van het ziekenhuis erop uitgaan in deze wereld om in rampgebieden noodhulp te verlenen door hun specialisten voor een bepaalde periode af te staan voor de hulp aan de medemens.

Vanuit onze verbondenheid met het Joodse volk en in respect voor de principiële uitgangspunten van het Shaare Zedek Ziekenhuis willen

we hen met onze gebeden en steun blijven omgeven. Uw en jouw hulp is daarbij onmisbaar. Mogen we opnieuw een beroep op u doen om daarin te volharden?

Het beste zou zijn om zelf eens een kijkje te gaan nemen in het ziekenhuis - zoals enkele studenten van de CHE deden. Hun enthousiaste verslag leest u in dit nummer - naast actueel nieuws over ontwikkelingen en gebeurtenissen in het ziekenhuis. Neem en lees!

Ten slotte wil ik u attenderen op de serie concerten van het Shaare Zedek Koor over het thema 'De Messias'. Van uw aanwezigheid bij een van de uitvoeringen zult u geen spijt krijgen. En het is een mooie combinatie van zelf genieten en steun geven aan het ziekenhuis. Warm aanbevolen!

Met een hartelijk shaloom,
Ds. H. Korving, voorzitter

‘En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen.’

EIGEN SCHULD?

Achtergrond

Deze uitroep verplaatst ons naar het moment, dat Jezus voor rechter Pilatus staat. Tot twee keer toe heeft deze het onschuldig uitgesproken. Dus moet hij Jezus onvoorwaardelijk ontslaan van elke rechtsvervolging. Met zorg ziet Pilatus echter dat de menigte op het kookpunt komt. Er dreigt een rel. Opeens ziet hij een kans om uit de problemen te komen. Hij zet Jezus op tweetal met Barabbas en verwacht, dat dit ten gunste van Jezus zal uitvallen. Het volk kiest echter voor Barabbas. “Wat moet ik dan met Jezus doen?” “Kruisig Hem!”, is het antwoord. Dan laat Pilatus een schaal met water brengen, wast zijn handen en dekt zichzelf in: “Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet het zelf maar verantwoorden.” En dan roept het volk: “Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!” Wat bedoelden de Joden toen zij dit schreeuwden?

Betekenis

De eeuwen door is deze uitroep helaas zó gelezen - eveneens door veel christenen (waaronder ook Luther) - dat de Joden hier bewust het oordeel van God over zich inriepen en is het toegepast op de verwoesting van Jeruzalem (70 na Chr.), op de latere vervolging in het Romeinse Rijk, op de kruistochten in de Middeleeuwen en op de Holocaust. Deze opvatting heeft

diepe sporen getrokken in de geschiedenis van West-Europa. Het antisemitisme is er door gelegitimeerd.

Deze betekenis heeft de uitroep echter niet! Als de Joden roepen: “Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen”, bedoelen zij: Wij zijn van harte bereid om de verantwoordelijkheid van het doodvonnis over Jezus op ons te nemen, want Pilatus mag dan vinden dat Hij niet schuldig is, wij zijn ervan overtuigd dat Hij dat wel is. Ze roepen hier dus niet bewust om het oordeel van God, maar aanvaarden zonder moeite de aansprakelijkheid voor de kruisiging, omdat ze er zeker van zijn dat Jezus des doods schuldig is.

Dat maakt wat zij roepen niet minder erg - het is juist des te erger dat men zich schuldig maakt aan de moord op de Messias van Israël en de Zoon van God - maar we nemen wel afstand van wat de Joden is aangedaan en van uitspraken die suggereren, dat zij al hun lijden aan zichzelf te danken hebben.

Overwegingen

Laten we bedenken wat de dichter Revius schreef: “‘t En zijn de Joden niet Heer Jesu, die U kruisten. Ik, ik heb het gedaan!” En een oude negro-spiritual vraagt: “Was jij er ook bij toen ze mijn Heer kruisigden?” En wij moeten antwoorden: “Ja, wij waren er ook bij.”

Niet als toeschouwers, maar als deelnemers, schuldige deelnemers.

In de tweede plaats moeten we bedenken hoe Jezus Zélf hierop gereageerd heeft. Hangend aan het kruis bad Hij: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Dat gold de soldaten, maar ook alle anderen die verantwoordelijk waren voor Zijn dood.

In de derde plaats: Petrus zegt in zijn Pinksterpreek: “En nu weet ik, broeders, dat U het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders” (Hand. 3 vs. 17). En hij roept ze op tot bekering. Daarbij belooft hij hen vergeving van zonden.

En ten vierde: Als we kijken hoe het verder gegaan is met Israël, blijkt dat het niet een vervloekt volk is geworden en niet als volk van God heeft afgedaan. Was dat wel zo geweest, had het óns evenzeer moeten treffen. In de persoon van Pilatus en in zijn soldaten waren wij, Europeanen, er immers ook bij betrokken.

De belofte is, dat heel Israël zalig zal worden (Rom. 11 vs. 26). Als het Evangelie de wereld rond is, zal het weer terugkomen in Israël.

‘Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust.’ (Ps. 85 vs. 1 berijmd)

Ds. J.A. Brussaard, IJsselmuiden

Van uw penningmeester

Het huidige Project

Het huidige project 'New Fast Track Unit': optimalisering van de zorg- en infrastructuur van de Spoedeisende Hulp-afdeling, zal in een duidelijke behoefte gaan voorzien. Het ziekenhuis ziet er naar uit om dit project op korte termijn te realiseren. De verwachting is dat meer dan 130.000 mensen per jaar op een snellere en betere manier geholpen kunnen worden.

De diaconale collecten van de Israël-zondag hebben wij in de afgelopen weken mogen ontvangen samen met de vele giften van onze donateurs. Wij hopen dit jaar mede dankzij uw giften nog een mooi bedrag over te maken naar het ziekenhuis. Het beoogde bedrag is nog niet gerealiseerd daarom vragen wij u vriendelijk om uw eindejaars gift.

In het nieuwe jaar 2016 DV willen wij samen met u opnieuw onze schouders zetten onder dit mooie, maar ook dankbare werk voor het ziekenhuis. Na de Heere hartelijk dank hiervoor.

Douane

Zoals u weet zijn de controles op de vliegvelden van en naar Israël heel streng. Op de terugreis na onze visitatiereis, het verslag heeft u kunnen lezen in Shaare Zedek Nieuws, nummer 127, werden wij door de douane intensief ondervraagd. Nadat de beambte klaar was met

mijn controle gaf zij als laatste de melding mee: "Thank you, what you will do for Israël, good flight". Hartelijk dank voor wat u voor Israël doet, goede vlucht. Dit wil ik u graag nog meegeven omdat wij ook namens u dit mooie werk mogen doen.

Ontvangen legaat

In de afgelopen week hebben wij bericht ontvangen van twee notariskantoren dat Stichting Shaare Zedek opnieuw een nalatenschap heeft ontvangen. De afwikkeling laat nog even op zich wachten omdat er onroerend goed verkocht moet worden. Wij hopen u hierover later te informeren.

Laatste mededeling over SEPA en besluit van het Bestuur

Door de komst van de IBAN worden uw giften wel voorzien van naam, maar niet meer voorzien van adres en woonplaats. Als bestuur is het al jaren gebruikelijk om aan kerken, scholen, bedrijven en aan particulieren waarvan wij een grote gift hebben mogen ontvangen, een bedankbrief te sturen. Gezien het feit dat wij van bijna niemand postcode en huisnummer als referentie meekrijgen, is het voor de penningmeester een moeizaam traject om aan adresgegevens te komen. Het bestuur heeft besloten om geen bedankbrieven meer te verzenden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

C. den Hertog, penningmeester

Op 15 oktober 2015 hebben wij, derdejaars Hbo-verpleegkunde studenten aan de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE), een bezoek gebracht aan het Shaare Zedek Medical Center te Jeruzalem. Met een verbredingsminor, georganiseerd vanuit de CHE, hebben wij een studiereis gemaakt naar Israël. Daar hebben wij als verpleegkunde studenten onderzocht wat de invloed is van een multiculturele samenleving op de zorg in Israël.

Multicultu

Tijdens ons bezoek hadden wij eerst een inleidend gesprek en vervolgens een enorm indrukwekkende rondleiding door het ziekenhuis, geleid door Sharen Al-ten. Tijdens de voorbereiding op ons bezoek viel een van de quotes op de website van Shaare Zedek ons meteen op:

'Het ziekenhuis staat open voor alle inwoners van het land, van welke religie of ras dan ook!'

De toelichting die hierbij wordt gegeven is: 'Het medisch-ethische beleid van het ziekenhuis werd onwrikbaar vastgelegd door wat God, in de Thora, van ons vraagt. Dit heeft als uitwerking dat de beschermwaardigheid van het leven wordt gewaarborgd en het ziekenhuis openstaat voor ieder die hulp nodig heeft: Joden, Christenen, Moslims, vriend of vijand.'

Deze quote beschrijft precies onze ervaring na het bezoek aan het ziekenhuis. In het interview kwam heel duidelijk naar voren dat wie je ook bent en wat je ook doet, zodra je dit ziekenhuis binnenkomt, ben je een patiënt. Elke patiënt heeft gelijke rechten en daarbij dus recht op de beste kwaliteit van zorg. Politieke issues die zich buiten de muren van het ziekenhuis afspe-



rele samenleving en de zorg

len worden niet toegelaten tot het ziekenhuis. Culturen komen samen, zowel bij het personeel als bij de patiënten. Een ingrijpend voorbeeld dat werd gegeven had te maken met een recente aanslag in het centrum van Jeruzalem. Een terrorist en zijn slachtoffer lagen naast elkaar op de spoedeisende hulp. Omdat de terrorist er erger aan toe was, kreeg hij voorrang. Hieruit blijkt weer 'zodra iemand door de deuren van dit ziekenhuis gaat, is hij een patiënt'.

Grenzen tussen culturen vallen weg en samen staat het personeel voor de beste kwaliteit van zorg. Sharon wilde ons graag met eigen ogen laten zien hoe de verschillende culturen samenkomen. In een aantal voorbeelden zullen wij laten lezen hoe wij deze samensmelting hebben kunnen zien en ervaren in dit ziekenhuis:

Voorbeeld 1: Allereerst een zeer bijzondere situatie die ons allen zeer aansprak. Op de dialyseafdeling voor kinderen zat een Joodse vader naast een Arabische vader. Allebei zittend op een stoel en kijkend naar hun kinderen. Dezelfde situatie en dezelfde emotie. Cultuurverschillen lijken te verdwijnen, ze zitten in hetzelfde schuitje.

Voorbeeld 2: Een ander voorbeeld is een Joodse verpleegkundige die een Arabische familie bijstaat en de verzorging van hun kind op zich neemt. Samen stonden zij naast de couveuse, de Arabische moeder en Joodse verpleegkundige lijken de cultuurverschillen totaal te zijn vergeten. Het draait nu om de zorg.

Voorbeeld 3: Een ander mooi voorbeeld kwam naar voren uit een brief, geschreven door een Arabische moeder nadat haar baby in het ziekenhuis had gelegen. Wij citeren enkele zinnen uit deze brief: "Inside Shaare Zedek, there was no Palestinian/Israeli struggle. You all did your job like angels sent from G-d. My child was not shown any less love than the sweet Jewish boy next to her. You smiled and loved my daughter like any other child being cared for." Uit deze aangrijpende brief komt duidelijk naar voren dat cultuurverschillen vervagen.

Voorbeeld 4: Zorgverleners met verschillende culturen hebben wij intensief zien samenwerken. Zo hebben wij een deel van een operatie mogen meekijken. Een Arabische arts voerde de operatie uit

terwijl hij actief werd ondersteund door een Joodse arts. De communicatie was in het Hebreeuws. Een duidelijk voorbeeld hoe enorme blokkades in het dagelijks leven vervagen en zich uiten in intensieve samenwerking.

Het was een enorm bijzondere en mooie ervaring om dit ziekenhuis te mogen bezoeken en de samenwerking tussen verschillende culturen met eigen ogen te mogen zien. Wij allen vonden de sfeer die in het ziekenhuis hangt heel speciaal. We kunnen wel zeggen uniek. We hebben dit als heel vredig en rustig ervaren, terwijl er buiten het ziekenhuis veel spanning heerst. Dit contrast is enorm bijzonder om te ervaren. We bedanken het ziekenhuis en de organisatie voor de gastvrijheid. De manier waarop wij verwelkomd en rondgeleid werden, heeft veel indruk op ons gemaakt. Het is een enorm gave ervaring geweest voor ons als toekomstig verpleegkundigen!

Namens Matthias van Leeuwen, Lodewijk Rietveld, Ilona Kaashoek, Rensje Brand en Julia Burgers. Hartelijk bedankt!

Kringloop de Cirkel

In Shaare Zedek Nieuws 127 werd uitvoerig aandacht besteed aan het cadeau van onze stichting voor het nieuwe kinderziekenhuis. In dit nummer halen we de sponsor van dit mooie cadeau voor het voetlicht: Stichting 'Kringloop de Cirkel' uit Hardinxveld-Giessendam.

Al jarenlang wordt door de Hervormde kerken van Boven- en Beneden-Hardinxveld een rommelmarkt gehouden. De rommelmarktcommissies van beide kerken besloten in 1998 samen een kringloopwinkel te starten. De goede spullen die overbleven van de rommelmarkt werden opnieuw aangeboden, maar dan in een verkoopprijsruimte waar winkeltijden de verkoop ten goede kwamen.

Realisatie

In 1999 was het dan zover. Een geschikte verkoopprijsruimte werd gevonden. De afgelopen jaren is men enkele keren van locatie gewisseld. Het huidige pand is in 2001 betrokken en prima geschikt voor de ontvangst van de goederen, het sorteerproces en de eventuele reparaties. Bruikbare spullen krijgen direct een plaats in de winkel. Spullen die niet binnen een bepaalde termijn worden verkocht, vinden hun weg naar een goed doel in het buitenland. De kringloopwinkel is uitgegroeid tot een echt bedrijf dat momenteel door zo'n 120 doelbewuste vrijwilligers wordt gerund.

Stichting

Omdat gekozen is om naast de rommelmarkten de kringloopwinkel op te starten is een zelfstandige stichting, onafhankelijk van de rommelmarktcommissies, opgericht.

Goede doelen

De spullen die door iedereen, zowel binnen als buiten de kerken en de eigen burgerlijke gemeente worden aangeboden en de opbrengst hiervan komen ten goede aan alle gezindten. Dat de diaconale handreiking hierbij de toon zet, mag duidelijk zijn. Waar nodig wordt naast financieel soms materieel ondersteund.

Wat heeft De Cirkel gemeenschappelijk met het Shaare Zedek Ziekenhuis?

Bij het 15-jarig bestaan kopte een artikel in Het Kompas van Hardinxveld: 'Je doet dit werk niet voor jezelf'. Dat is de basis voor de vrijwilligers van 'Kringloop de Cirkel' en het uitgangspunt van de medewerkers in het Shaare Zedek Ziekenhuis: je bent er voor die ander die jouw hulp nodig heeft. Dit principe is grenzeloos!

Dat 'Kringloop de Cirkel' ieder helpt is niet minder een diaconale handreiking; spullen gaan naar Bosnië of andere bestemmingen. Ongeacht cultuur, godsdienst en levensomstandigheden worden gaven geschonken aan onbekenden die minder of niets hebben.

Bij 'Kringloop de Cirkel' gaat het de 'poort' uit. Bij het Shaare Zedek Ziekenhuis komt men de 'poort' binnen; onverzekerd, Palestijn of Arabier, slachtoffer en dader, ongeacht cultuur of godsdienst. 'Je doet dit werk niet voor jezelf', maar voor de ander.

'Wat is de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?' Is dat niet onze gemeenschappelijke basis?

Wat heeft het Shaare Zedek Ziekenhuis met De Cirkel?

Voor de derde keer ontving Stichting Shaare Zedek een cadeau van 'Kringloop de Cirkel'. In de afgelopen jaren tweemaal een gift die onder andere bestemd was voor de kinderafdeling. Dit najaar voor de derde keer een gift, nu bestemd voor de zeven schilderijen over de Scheppingsdagen die namens alle donateurs van onze stichting zijn aangeboden ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe kinderziekenhuis.

De motivatie van het bestuur van 'Kringloop de Cirkel' om dit project te sponsoren heeft te maken met het gemeenschappelijke dat hierboven omschreven is én de sprekende beelden die de schilderijen ten diepste laten zien van het scheppende werk van de Schepper van hemel en aarde. De Schepper van alle leven. Binnen de poorten van het ziekenhuis mag het mensenleven zich geborgen weten in de goede geboden die God ons heeft gegeven.

Namens het bestuur en de donateurs van Stichting Shaare Zedek een hartelijk woord van dank aan 'Kringloop de Cirkel' voor dit waardevolle cadeau.



NIEUW PROJECT: Help de eerste hulp

De voortdurende spanningen en de daaruit voortvloeiende onregelmatigheden zoals onder andere aanslagen eist een adequate uitbreiding van de spoedeisende hulpafdeling. Deze afdeling vormt het HART van het ziekenhuis en tevens het hart van Jeruzalem omdat slachtoffers ten gevolge van calamiteiten meestal worden opgenomen in het Shaare Zedek Ziekenhuis.

Doelstelling SZMC 2015-2016: Centraliseren van alle dringende zorgactiviteiten die essentieel zijn voor de Spoedeisende Hulp-afdeling. De opvang van de slachtoffers en de veiligheidsaspecten rondom deze opvang eisen een beschermende omgeving.

Doelstelling Project 2015-2016 Stichting Shaare Zedek: De zogenaamde Fast Track Unit wordt geïntegreerd in de Spoedeisende Hulp-afdeling. Deze unit is speciaal ontworpen om de zorg voor patiënten die met minder complexe gevallen worden binnengebracht te versnellen. De eenheid wordt verplaatst naar een ondergrondse schuilplaats als onderdeel van een algemeen ontwikkelingsproject: centraliseren van alle dringende zorg activiteiten in deze beschermde gebieden. In het geval van terroristische aanslagen, opvang oorlogsslachtoffers of ander rampenincident is de veiligheid en opvang gewaarborgd door de beschermende omgeving van de schuilkamer. Deze verantwoordelijkheid is onlosmakelijk ver-

bonden met het Shaare Zedek Ziekenhuis. De Fast Track Unit zal een belangrijke rol spelen in de opvang en juiste scheiding van patiënten naar de ernst van de situatie. De Fast Track Unit is van vitaal belang. De kosten van deze ingrijpende operatie bedragen 500.000 dollar.

Mogen wij opnieuw een beroep doen op uw vrijgevigheid?

Naast alle vertwijfeling en verdriet is het ziekenhuis tot op de dag van vandaag een plaats van vrede en verzoening. Niet alleen op deze afdeling maar - dieper - de bescherming van het menselijk leven - van jong tot oud - mag worden gewaarborgd op grond van Gods woord, de Bijbel.

Dat heeft wel een keerzijde: geen subsidie van de overheid omdat Gods geboden bepalend zijn voor alle medische handelingen. Zorgwekkend, vindt u ook niet? Jazeker! Een situatie die in ons land ondenkbaar is. Opwekkend? Jazeker, 'wie Zijn geboden onderhoudt, ontvangt daarin grote loon'. Shaare zedek: doe mij open de poorten der gerechtigheid en daardoor zullen wij binnentreden. Over loon gesproken.

O ja, we zouden het haast vergeten: in het ziekenhuis wordt vijand en vriend opgenomen. Het woord vijand wordt bij binnenkomst doorgestreept!

Uw gift draagt mede bij in dat sprankje hoop: vrede!





Nieuws het

Spoedeisende Hulpteams in twee bloedige aanslagen

De afgelopen weken heerst er een groeiende golf van terreur in Jeruzalem en Israël. Het Shaare Zedek Medical Center, waar de spoedeisende hulp teams - gespecialiseerd in noodsituaties - in opperste paraatheid zijn, werd gedwongen in actie te komen vanwege twee grote aanslagen. Ditmaal door een terrorist die met een auto inreed op een menigte mensen en bijna op hetzelfde moment een gecoördineerde schietaanval op een bus.

Enkele minuten na de melding arriveerden de ambulances en het daarop volgende uur werden acht patiënten op de traumafdeling behandeld.

Er waren drie zeer zwaar gewonden. Bij een van deze ernstig gewonden was de situatie dusdanig, dat artsen moesten vaststellen dat hij al overleden was. De andere twee werden met spoed geopereerd. Twee andere gewonden arriveerden als 'zwaar gewond'. Gelukkig kon meegedeeld worden dat de verwondingen meevielen. Nog twee andere gewonden konden na onderzoek het ziekenhuis weer verlaten.

Dr. Ofer Merin, adjunct-directeur-generaal bij het Shaare Zedek Ziekenhuis en

96 uur met het Shaare Zedek Trauma-team

*Op onze website www.shaarezedek.nl is via het Youtube-kanaal een film te zien, waarin Dr. Ofer Merin ons laat zien hoe de Spoedeisende Hulp- en Trauma-teams in de praktijk handelen.

uit ziekenhuis



actie na

directeur van de trauma-afdeling, is eindverantwoordelijk voor de opname en behandeling van slachtoffers van deze incidenten van de afgelopen weken*.

Het ziekenhuis werkt nauw samen met relevante overheidsinstellingen en is goed voorbereid op alle mogelijke gebeurtenissen of escalaties. De Israëliische minister van Volksgezondheid, Yaakov Litzman, heeft contact opgenomen met het Shaare Zedek Ziekenhuis om op de hoogte gesteld te worden van de nasleep van de aanslagen. Hij werd ingelicht door directeur-generaal Professor Jonathan Halevy en Chief of Surgery Professor Petachia Reissmann. Zie de foto op pagina 8.

Nog steeds verblijven ernstige en minder zwaar gewonde patiënten van eerdere aanslagen in het ziekenhuis, een aantal op de Intensive Care-afdeling en anderen op de afdelingen Interne Geneeskunde.

“We zien uit naar betere tijden...”, aldus Uri Schwarz, die deze regel toevoegde aan een groet uit het ziekenhuis bestemd voor u allen die het Israëliische volk en het ziekenhuis een warm hart toedragen.

Beste vrienden,

Wij zien vriendschap niet als een vanzelfsprekendheid en juist in deze moeilijke tijden hebben wij uw gebeden nog meer nodig dan gewoonlijk.

Laten we samen blijven bidden tot onze gemeenschappelijke Schepper. Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk al onze gebeden gehoord zullen worden.

Dagelijks kijken we naar de Nederlandse Statenbijbel die in ons kantoor ligt. De Bijbel ligt open bij Psalm 122 vs. 6: “Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen”. Ooit zullen we hopelijk in staat zijn te bidden voor de voortdurende vrede van Jeruzalem.

Hartelijke groeten van Prof. Halevy en de hele ‘Shaare Zedek Familie’.

Shalom, Uri



CONCERT

DE MESSIAS

TOEGANG VRIJ
AANVANG 19.30 UUR

Collecte t.b.v. het Shaare Zedek
ziekenhuis te Jeruzalem



Muzikale weergave van profetieën uit Jesaja

PRESENTATIECONCERTEN

21 NOVEMBER • Cunerakerk Rhenen

16 JANUARI • Grote Kerk Alblasserdam

13 FEBRUARI • Oude Kerk Zeist

5 MAART • Grote Kerk Tholen

16 APRIL • St. Maartenskerk Tiel

21 MEI • Nieuwe Kerk Zierikzee

11 JUNI • St. Jeroenskerk Noordwijk

MEDEWERKENDEN

Shaare Zedek Koor & Vocaal ensemble
Confianza o.l.v. Bert Noteboom

Marjolein de Wit - fluiten

Anja van der Maten - hobo

Pier de Jong - hoorn

Strijkersensemble o.l.v. Robert Cekov

Marco den Toom - orgel

Arie van der Vlist - vleugel

Theo Segers - spreekstem

WWW.SHAAREZEDEKKOOR.NL



Jong leven temidden van allerhande bedreigingen.

Nazomermarkt in Linschoten

Jaarlijks, de 2^e zaterdag van september, is het een gezellige drukte rondom de Hervormde kerk van Linschoten. 'Op de Hogewerf' en in het Hervormd centrum is een keur aan kraampjes opgesteld.

Vrijwilligers uit de gemeente zijn vooraf druk geweest met de organisatie en opbouw. Honderden bezoekers zijn op deze dag actief in de ruilhandel waar geld wordt omgewisseld voor allerhande goederen, snoepwaar, speelgoed en boeken. De opbrengst van de verkoop wordt evenredig verdeeld tussen een goed doel en de eigen kerkelijke gemeente.

De nazomermarkt heeft een extra tintje daar het die dag ook de jaarlijkse monumentendag is. De kerk is open

voor bezichtiging. Bezoekers die primair voor de nazomermarkt komen, bezoeken niet zelden de kerk (of andersom). Soms voor het eerst of opnieuw komt men in aanraking met de kerk. Ook daar ontmoet men vrijwilligers voor tekst en uitleg.

De keus voor het goede doel werd dit jaar het Shaare Zedek Ziekenhuis. De prachtige opbrengst van de nazomermarkt van € 3.000,- is in dank aanvaard. Het bedrag komt geheel ten goede aan de uitbreiding van de Spoedeisende Hulp-afdeling. Dat deze uitbreiding strikt noodzakelijk is hoeft geen betoog.

Dat deze diaconale handreiking de verbondenheid met onze oudste broeder onderstreept, mag duidelijk zijn.

BESTUUR

Voorzitter

Ds. H. Korving, Urk

Secretaris

Mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman, Apeldoorn

Penningmeester

C. den Hertog, Houten

Algemeen adjunct

Ds. J.C. Schuurman, Harderwijk

Overige bestuursleden

Mw. J.M. van den Berg, Rijswijk
H.J. Goudriaan, Capelle aan den IJssel
L.H. Trouwborst, Hoornaar

SECRETARIAAT

Gen. van Heutszlaan 118,
7316 C K Apeldoorn
T 06 - 41 644 848
E hg@solcon.nl

ADMINISTRATIE

C.H. Kleinbloesem
Andante 20, 2925 AB Krimpen a/d IJssel
T 0180 - 51 42 52
E shaarezedeck@planet.nl

VOORLICHTING

H. Geluk
Kloet 3, 3371 HL Hardinxveld-Giessendam
T 0184 - 61 26 32 b.g.g. 0651 236 636
E info@shaarezedeck.nl
W www.shaarezedeck.nl

GIFTEN

ING BANK IBAN: NL51INGB0004295426
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten
ABN AMRO IBAN: NL74ABNA0436427060
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten

LEGATEN

Indien u St. Shaare Zedek in uw testament wilt gedenken, kan de schenking als volgt worden omschreven: Ik legateer vrij van rechten aan de St. Shaare Zedek, gevestigd te Apeldoorn, een bedrag groot €

GRONDSLAG EN DOEL

De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid. De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Hospital te Jeruzalem en dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij stelt daarbij als voorwaarde, dat genoemd ziekenhuis medische hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het leven van de conceptie tot de dood wordt beschermd. De stichting staat onder toezicht van de Raad voor de Financiële Betrouwbaarheid.

Help de eerste hulp

Het SZMC is het ziekenhuis in Jeruzalem waar veel slachtoffers t.g.v. aanslagen of andere calamiteiten worden opgevangen en behandeld. Zowel daders als slachtoffers worden zonder onderscheid behandeld.

Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een pro life ziekenhuis en ontvangt door haar beleid dat gebaseerd is op de Thora, nauwelijks enige overheidssubsidie.

Stichting Shaare Zedek stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem en financiële en morele hulp te verlenen.



Telefoon 0184-612632
Mobiel 06-51236636 (b.g.g)
Email info@shaarezedeek.nl
NL74ABNA0436427060
t.n.v. Stichting Shaare Zedek

**Zonder hulp van donateurs
is het onmogelijk de
noodzakelijke zorg te
verlenen.**

**Doneer rechtstreeks op
www.shaarezedeek.nl**