



NOVEMBER 2011 - NUMMER 112

Shaare Zedek Nieuws



**Land onder Gods hand - Tempel, synagoge en kerk - Verleden,
heden en toekomst - Nieuws uit het ziekenhuis - Bouwen voor
optimale hulp - Israëlreizen 2012 - Shaare Zedek Koor**





Uw steun betekent veel

Stichting Shaare Zedek mag al dertig jaar rekenen op de steun van veel donateurs. De stichting mag opnieuw een groot aantal donateurs welkom heten. Met uw steun zijn in de achterliggende jaren meerdere projecten in het ziekenhuis gerealiseerd. Op pagina 7 leest u daar enkele voorbeelden van.

Op de Kinder Intensive Care Unit heeft u bijdragen gegeven voor de isolatiekamer (2008) en de zusterpost (2009). Van de zusterpost ziet u op deze pagina twee foto's. Professor Halevy zegt daarover tegen u als donateurs: "Het is niet overdreven om te zeggen dat zonder u, als onze vrienden, het functioneren van deze uiterst belangrijke eenheid nooit mogelijk zou zijn."

Voor dit jaar loopt de actie: 'Geef met uw hart voor het hart van het ziekenhuis'. Het gaat daarbij om de veiligheid binnen en buiten het ziekenhuis. Voor dit project is een bedrag nodig van € 365.000,-. Om het project te kunnen afronden, is er dit kwartaal nog een tekort van zo'n € 45.000,-. Helpt ook u mee?

Stichting Shaare Zedek is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).



De Raad voor Financiële Betrouwbaarheid heeft de Stichting Shaare Zedek goetst en het Keurmerk verleend.

ISSN 1382-872X

Van het bestuur

Dertig jaar

Het heeft tot nu toe nog geen aandacht gekregen dat het werk van onze stichting inmiddels dertig jaar lang voortgang mag vinden. In 1981 vond de oprichting van onze stichting plaats, als uitvloeisel van een geslaagde actie van het Reformatorisch Dagblad om geld in te zamelen voor onder andere medische zorg in Israël. Ook na afloop van deze actie bleef er zoveel geld binnenkomen, dat het RD zich genooddaakt zag hiervoor een oplossing te vinden. Tot onze vreugde is de stroom van giften na dertig jaar nog steeds niet opgedroogd.

Dertig jaar is weliswaar niet een speciaal jubileumgetal, maar het is toch wel het vermelden en dankbaar gedenken waard. Er spreekt namelijk een permanente en diepe verbondenheid van onze achterban met het Joodse volk uit. Het bestuur is allereerst de Heere dankbaar, Die de harten neigt tot offervaardigheid; maar hij is daarnaast ook u dankbaar en erkentelijk voor uw volharding en trouw in het geven van steun aan het Joodse volk.

Van de bestuurstafel is verder niet veel nieuws te melden, behalve dat de invulling van de vacature dichterbij komt. Daarover hopen we op de eerstvolgende bestuursvergadering

een besluit te kunnen nemen. Aan het einde van dit jaar zal onze huidige secretaris, mw. G. Cornelisse-Verweij, ook ons bestuur gaan verlaten. Daar zullen we in een later stadium nog nader op terugkomen, maar ook over de invulling van deze a.s. vacature kan binnenkort een beslissing worden genomen.

Onze PR-medewerker, de heer H. Geluk, is ook de komende tijd weer van harte bereid om op uw vereniging, kring, school en dergelijke over het werk van onze stichting informatie te geven met woord en beeld. Aarzel niet contact te zoeken.

Van harte bevelen we het werk van onze stichting in uw belangstelling en gebeden aan en doen een beroep op uw en jullie enthousiaste betrokkenheid.

Met een hartelijk shaloom,
Ds. H. Korving, voorzitter

“...het land waarover U Uw hand opgeheven had om het hun te geven.”

Land onder Gods hand

Over de landbelofte is de laatste tijd heel wat te doen. Dat de terugkeer van de Joden naar de smalle strook land aan de Middellandse Zee iets met Gods trouw aan Zijn beloften te maken heeft, is niet langer vanzelfsprekend. Nogal wat christenen zijn van mening dat na kruis en opstanding van Jezus Christus de landbelofte niet meer van kracht is. In het Nieuwe Testament zou het perspectief zich verbreden, van het ene specifieke land voor het ene specifieke volk naar de hele wereld. Van een bijzondere zorg voor het Joodse volk zou niet langer sprake zijn.

Als deze christenen gelijk hebben, dan valt de basis onder onze ‘onopgeefbare verbondenheid’ met Israël weg. Het Joodse volk is dan een gewoon volk geworden temidden van zoveel andere volken in deze wereld. En de Palestijnen hebben dan dezelfde rechten om dat stukje grond voor zich op te eisen als de Joden.

Maar liggen de zaken wel zo? Het trof me dat in het boekje Nehemia gesproken wordt over “het land waarover God Zijn hand heeft opgeheven”. Israël is niet zomaar een volk en het land waar het Joodse volk de eeuwen door gewoond heeft, is niet zomaar een land. Het is het land onder Gods hand.

Deze uitdrukking doet ons denken aan het verbond dat God met

Abraham heeft gesloten. Bij die gelegenheid kreeg de vader van alle gelovigen drie beloften mee: Ik zal uw God zijn, Ik zal u tot een groot volk maken en Ik zal u een land geven om in te wonen (Gen. 17 vs. 1-8).

De landbelofte is - met andere woorden - een onlosmakelijk onderdeel van het verbond dat God met het Joodse volk heeft gesloten. Een enorme zegen! Maar ook een grote verantwoordelijkheid. Als verbondsvolk was Israël geroepen om zich te houden aan de geboden die God hen gegeven had. Ongehoorzaamheid kon betekenen dat ze weer werden verdreven uit het land. Meerdere keren is dat ook gebeurd, toen het volk in ballingschap werd gevoerd, vanwege het flirten met de afgoden. Toch was er ook steeds weer een weg terug. Dankzij Gods trouw! Zou dat in het Nieuwe Testament ineens anders geworden zijn? De apostel Paulus helpt ons uit de droom. Als hij drie lange hoofdstukken van de Romeinenbrief schrijft over Gods weg met het Joodse volk dan zegt hij onder meer: van hun zijn de verbonden en van hun zijn de beloften (Rom. 9 vs. 4). Het staat er in de tegenwoordige tijd, niet in de voltooid verleden tijd.

Daarom zie ik de terugkeer van de Joden in de 20^e eeuw en de verrassende stichting van de staat in 1948 als een teken van Gods trouw. En

met groot verlangen zie ik uit naar het geestelijk herstel van Israël. Ook dat zal zeker gebeuren. Als de volheid van de heidenen is ingegaan zal “gans Israël” behouden worden (Rom. 11 vs. 25-27).

Intussen maakt de liefde voor het Joodse volk mij niet blind voor de nood waarin veel Palestijnen zich bevinden. De christen-Palestijnen zijn onze broeders en zusters in Christus, die recht hebben op ons meeleven en onze steun. Maar dat neemt niet weg dat Israël onze oudste broeder is en blijft. Daarom bidden we voor het Joodse volk. Daarom helpen we het Joodse volk. En we gunnen Israël van harte een veilige plek om te wonen. Immers, nog altijd is Israël het volk en het land onder Gods hand.

dr. M. van Campen, Ede





Tempel, synagoge en kerk

Impressies van een Joods-christelijke ontmoeting

In de tijd van het Oude Testament kreeg de tempel een steeds grotere plaats in de dienst aan de levende God. God maakt zijn volk duidelijk dat Hij in het bijzonder op één unieke plaats aanbeden wil worden; dáár wil Hij wonen te midden van zijn volk.

Hoe kon de dienst aan de heilige God voortgang vinden, toen de tempel er niet meer was? In de tijd van de ballingschap was er een sterke verwachting, dat de tempel herbouwd zou gaan worden. Dat is direct na de ballingschap ook gebeurd. Hoe is dat echter gegaan nadat de tempel opnieuw werd verwoest door de Romeinen in het jaar 70 na Chr.? Welke plaats heeft de tempel nog in het huidige Jodendom? En op welke manier is het verdwijnen van de tempel theologisch verwerkt in het christendom?

Over die vragen ging het drie-daags studieseminar dat het Cen-

trum voor Israëlstudies samen met het Schechterinstituut in Jeruzalem organiseerde in juni van het vorige jaar. Het Schechterinstituut behoort tot de conservatieve beweging in het Jodendom en heeft een eigen rabbijnenopleiding.

Het was bijzonder dat christelijke theologen en predikanten, onder meer uit de Christelijke Gereformeerde Kerken en uit Apeldoorn, samen met rabbijnen en rabbijnen in opleiding intensief met elkaar in gesprek konden zijn over de dienst aan God en de - al of niet blijvende - plaats van de tempel daarin. Enkele impressies van dat seminar zijn overgenomen uit het themanummer van TUA INzicht.

Continuïteit en discontinuïteit in het Nieuwe Testament

Prof. dr. G.C. den Hertog had een inbreng in het seminar van christelijke zijde. Hij liet onder meer zien, dat de eerste christenen zoals al hun volksgenoten naar de

tempel bleven gaan. Dat verbaasde de Joodse deelnemers aan het gesprek. In Handelingen 3 vs. 1-10 wordt beschreven hoe Petrus en Johannes op het uur van het gebed opgingen naar de tempel. Er kwam een vraag van een van de rabbijnen over de manier waarop men deze gang naar de tempel beleefd zal hebben. Wellicht gingen men daar toch met andere bedoelingen heen, dan hun Joodse volksgenoten die niet in Jezus als de Messias geloofden? Daarover spreekt Lucas niet in dit gedeelte, wel geeft Handelingen een en andermaal aan, dat voor de eerste christenen de gang naar de tempel vanzelfsprekend bleef en dus ook van belang werd geacht.

Den Hertog bracht ook een ander aspect uit het Nieuwe Testament naar voren. In Hebréeën 10 vs. 1-18 wordt het verzoeningswerk van Christus getekend als vervulling van de dienst van de priesters in de tempel. Dat wil zeggen, dat



God zelf in en door de dienst van Jezus Christus als Hogepriester, de beloften die in de oudtestamentische priesterdienst worden aangeduid, waar maakt. De wijze waarop de Brief aan de Hebreëen Grote Verzoendag in Christus vervuld ziet, wordt vaak gezien als een vorm van 'vervangingstheologie'. Het oogmerk van de schrijver van deze brief zou zijn geweest om te onderstrepen dat de tempel afgedaan zou hebben en altijd niet meer dan een 'schaduw' was van wat komen zou. In de Brief van Barnabas uit de tweede eeuw worden motieven uit de Brief aan de Hebreëen in die zin overgenomen.

Den Hertog onderstreepte dat de Brief aan de Hebreëen nergens negatief spreekt over het Joodse volk of hun leiders en evenmin over de offerdienst. Op een wijze die in het toenmalige Jodendom als volstrekt valide gold, betoogt de schrijver van deze brief dat het aäronitisch priesterschap en ook Grote Verzoendag wordt overstege door het priesterschap naar de orde van Melchizedek en het offer van Christus. De spits van het betoog in deze brief is niet een depreciatie en afschaffing van de dienst in tabernakel en tempel, en laat ruimte voor een voortgaande betrokkenheid van Joodse christe-

nen bij de eredienst in de tempel. Dat betekent dat er met betrekking tot de tempel kennelijk een element van continuïteit en van discontinuïteit beleefd werd door de eerste discipelen. Zij bleven als Joodse volgelingen van Jezus naar de tempel gaan en tegelijk wisten ze van de vervulling van de tempeldienst, die voor hen geen afschaffing van de betekenis ervan betekende, maar hoop inhield voor de toekomst.

Uit het gesprek hierover kwam scherp het verschil naar voren tussen de christelijke en de Joodse visie op de tempel. De Joodse gesprekspartners vroegen zich af hoe het mogelijk is dat het offer van één mens in de plaats kan komen van alle offers. Door de opzet van het seminar was het mogelijk te komen tot een existentiële uitwisseling over de kern van het christelijk geloof. Er was werkelijke belangstelling om te vernemen, wat dit eenmalige van het werk van Christus zoals het in Hebreëen beschreven wordt, voor ons betekent.

Tegelijk gebeurde er meer, dan het uittekenen van verschillen. Omdat de notie van vervulling geen afschaffing betekent, konden we ook intensief spreken over de blij-

vende betekenis van de tempeldienst, zoals die in het Oude Testament beschreven wordt en het aspect van verwachting dat ook voor ons in deze gedeelten aanwezig blijft. Op die manier was er niet alleen afstand. Wij konden in het lezen van de teksten over de tempeldienst ook dicht bij elkaar staan in de hoop die vanuit deze teksten naar ons toekomt. Wij herkenden op die wijze in onze gesprekken ook zelf iets van de continuïteit naast de discontinuïteit uit de teksten die we lazen.

Vijf reacties op het verlies van de tempel in het Jodendom

Van Joodse zijde werd uitgelegd hoe het verlies van de tempel in het Jodendom is verwerkt. Prof. dr. D. Golinkin liet zien dat er minstens vijf verschillende manieren zijn waarop dat is gebeurd. In de eerste plaats is er de reactie van verdriet en depressie. Daarin wordt uitgedrukt, dat nu de tempel als onderpand van Gods aanwezigheid er niet meer is, alleen God zelf de hoop kan zijn voor zijn volk (Sota 9 vs. 15).

Vervolgens zijn er tekenen en rituelen, waardoor deze rouw in het dagelijkse leven wordt binnengebracht. Er wordt niet voortdurend gerouwd, maar wel op

gezette tijden en bij specifieke gelegenheden (Baba Bathra 60b). Zo wordt ter herinnering aan de verwoesting van de tempel van elk huis dat door een gelovige Jood gebouwd wordt, een stukje muur niet gepleisterd, bij een huwelijk wordt een glas gebroken waarbij men met Psalm 137 bidt dat men Jeruzalem niet zal vergeten, enzovoort.

Een derde reactie op de verwoesting van de tempel is de alternatieve dienst aan God in de studie van de Thora, de gebeden en het doen van barmhartigheid. In feite ligt hier een belangrijke reden dat het Jodendom na de verwoesting van de tempel theologisch - als Jodendom - kon overleven, omdat er binnen de stroming van de Farizeeën al belangrijke aanzetten waren gegeven, om elementen uit de tempeldienst in te dragen in de dagelijkse dienst in de synagoge en het gewone leven buiten de tempel.

Zo zijn de gebeden in de synagoge gestructureerd aan de hand van de offers die in de tempel gebracht werden, de uren van het gebed zijn dezelfde als de uren waarop geofferd werd en in de inhoud van de gebeden wordt dat ook verwoord. Bij de profeten zijn al aspecten van deze ontwikkelingen waar te nemen, zoals bij Hosea die sprak over de gebeden als de 'varren' of 'offerstieren' der lippen (Hos. 14 vs. 3). Kennelijk was die vergelijking al bekend voor de tijd van de

verwoesting van de tempel. Door de Farizeeën is dit theologisch verder uitgewerkt. Juist die stroming kon dan ook na de verwoesting van de tempel richting blijven geven in het Jodendom. De aanzetten daartoe waren evenwel al eerder aanwezig.

Golinkin wees ten vierde op een aantal rabbijnse beslissingen die gemaakt werden, om de dienst aan God ook na de verwoesting van de tempel doorgang te laten vinden in de synagoge. Met name R. Jochanan ben Zakkai en het door hem geleide sanhedrin in Jabne hebben hierin een belangrijke functie gehad. Verschillende gebruiken die waren voorbehouden aan de tempel, mochten door die beslissingen ook worden uitgevoerd in de synagoge, zoals het blazen op een ramshoorn en het zwaaien met een loelav op het Loofhuttenfeest.

Uiteraard bleef het Jodendom verstoeken van het belangrijkste wat in de tempel centraal stond: de offerdienst zelf. Maar door een aantal zaken van de tempel naar de synagoge te verplaatsen, kon de synagogedienst sterker als vervanging van de tempeldienst worden beleefd. Daar tegenover wees Golinkin op een vijfde reactie, namelijk die van Raba. Hij heeft verdedigd dat de studie van de Thora voldoende is en men geen vervanging meer hoeft te zoeken van de tempeldienst. Deze houding van Raba was onder meer bedoeld als

rem op het verlangen de tempel te herbouwen, dat kennelijk hier en daar kon opleven.

Toch met de tempel verbonden
Ondanks deze stevige theologische verankering van de dienst aan God zonder tempel, is in de synagogale gebeden de gerichtheid op Jeruzalem – in het bijzonder op de plaats waar de tempel gestaan heeft – blijven bestaan. De gebeden om de herbouw van Jeruzalem en de tempel hebben een plaats in het gebedenboek gekregen en behouden. Er kwam een regel dat synagogen buiten Israël gebouwd moesten worden in de richting van het heilige land, in Israël in de richting van Jeruzalem en in Jeruzalem in de richting van de tempelberg.

Zelfs in het gebed na de maaltijd - buiten de synagoge dus - wordt elke dag gebeden om de herbouw van Jeruzalem: "Erbarm U, Here onze God, over Israël uw volk; over Jeruzalem, uw stad; over Sion, de plaats van uw heerlijkheid... En wil Jeruzalem herbouwen, de heilige stad, spoedig in onze dagen. Gezegend zij Gij, Here, die in uw barmhartigheid Jeruzalem herbouwt, amen". De plaats waar God wilde wonen te midden van zijn volk blijft centraal staan in de hele geloofsbeleving en direct daarmee verbonden is de verwachting dat dat opnieuw zichtbaar gestalte zal krijgen.

Wordt vervolgd

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit TUA INzicht, blad van de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

Auteur: dr. M.C. Mulder

De auteur is directeur van het Centrum voor Israëlstudies (CIS) en doceert onder meer Judaica aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

Meer informatie over CIS: www.centrumvoorisraelstudies.nl



Verleden, heden en toekomst

Vanaf 1981 steunt Stichting Shaare Zedek financieel en moreel het ziekenhuis. Dit wordt mogelijk gemaakt door duizenden betrokken donateurs. Uw giften komen direct ten goede aan de medemens die hulp nodig heeft. Dat die medemens, die in het ziekenhuis geholpen, wordt ook veelal behoort tot andere volken die in Israël wonen, is vanzelfsprekend. Hier komt de functie van het ziekenhuis tot haar volle recht. Doe mij open de poorten (Shaare) der gerechtigheid (Zedek). Psalm 118 vs. 19.

Al meer dan 100 jaar is het Shaare Zedek Ziekenhuis een teken van vrede en verzoening in Jeruzalem en voor Israël en andere volken. Uw gift uit het verleden, blijvend actueel voor heden en toekomst! Twee voorbeelden.

Kinder Intensive Care Unit

De Kinder Intensive Care Unit fungeert als het centrum van zorg voor kinderen in nood die een toegewezen en individuele behandeling nodig hebben. Opnamen variëren van kinderen met ernstig letsel tengevolge van ongelukken en jonge patiënten met complexe en vaak levensbedreigende ziekten.

De KICU biedt zorg op niveau. Met behulp van geavanceerde apparatuur en een ervaren en meelevend team van artsen en verpleegkundigen, heeft deze afdeling zich, mede dankzij de donateurs uit Nederland, ontwikkeld tot een zorgniveau van de 21^{ste} eeuw. Zorg die voor het Shaare Zedek Ziekenhuis zo kenmerkend is.

Professor Halevy tekent daarbij aan: "Opgemerkt moet worden dat zowel de isolatiekamer (2008) en de zusterpost (2009) binnen deze afdeling dankzij uw steun tot stand mocht komen. Het is niet overdreven om te zeggen dat zonder u, als onze vrienden, het functioneren van deze uiterst belangrijke eenheid nooit mogelijk zou zijn."

Kinderneurologie

Het Shaare Zedek Ziekenhuis is in Israël toonaangevend op het terrein van de Kinderneurologie. Het ziekenhuis staat bekend om haar kennis voor diagnose en behandeling van een breed scala van neurologische aandoeningen bij kinderen. Om een goede diagnose te stellen is een EEG een van de voorwaarden. Het elektro-

encefalogram (EEG) kan bij ziekteprocessen informatie geven over zowel de aard als de plaats van de afwijking. Bij kinderen is EEG een primaire diagnostisch hulpprogramma om te bepalen of een patiënt lijdt aan bijvoorbeeld epilepsie. Een relatief veel voorkomende aandoening bij kinderen.

Ook bij andere neurologische aandoeningen moet de patiënt een EEG ondergaan. In het algemeen is dit een relatief korte procedure van tussen 20 tot 40 minuten. Bij het maken van een EEG wordt een aantal elektroden op het hoofd geplaatst. Een EEG-sigitaal wordt uitgelezen door middel van een grafiek. Deze grafiek kan informatie geven over de staat waarin de hersenen zich bevinden.

Donateurs van Stichting Shaare Zedek realiseerden in 2009 de uitbreiding van een EEG-unit binnen de afdeling. Enkele honderden kinderen maken jaarlijks gebruik van deze unit. Als een direct gevolg van uw bijdrage profiteren hiervan kinderen uit Jeruzalem en Israël.



Medische simulatiepoppen

Om het niveau van patiëntenzorg nog verder te verbeteren heeft het Shaare Zedek Medisch Centrum onlangs een medisch simulatie programma ingevoerd.

Speciale poppen worden gebruikt om scenario's uit het echte leven na te spelen. De poppen vertonen bepaalde symptomen en zijn in staat te reageren op prikkels van artsen.

De eerste training van de cursus werd geleid door twee senior artsen van de Weinstock afdeling Emergency Medicine, samen met twee verpleegkundigen van de afdeling en dr. Ofer Merin, de adjunct-directeur van Shaare Zedek. Het team reisde naar Sheba Medical Center in Tel Hashomer, waar een tweedaags seminar plaatsvond. Het team leerde daar hoe ze collega's van andere afdelingen kunnen trainen in het gebruik van de medische simulatie.

De komende maanden zullen circa 15 verschillende teams worden op-

geleid om met de medische simulatiepoppen te werken. Elk team bestaat uit een teamleider, een chirurg, een anesthesist, een orthopedist en drie trauma verpleegkundigen.

De doelstelling van het programma is volgens Dr. Merin om de traumazorg te verbeteren op het persoonlijke niveau, en op het gebied van teamwork. Met zijn verschillende reacties is de pop in staat om artsen te trainen sneller te handelen bij verschillende scenario's. Het werken met de pop geeft artsen en verpleegkundigen de gelegenheid te oefenen in een betere interactie.

Tijdens de cursus werden er veel verschillende situaties nagebootst. Het team werd gefilmd, zodat hun acties na afloop geanalyseerd konden worden. Volgens Dr. Merin is dit niveau van simulatie iets dat essentieel is voor het trainen van medisch personeel, zodat zij klaar zijn voor alle eventueel voorkomende ernstige noodsituaties.

uit ziekenhuis



Nieuwe directeur voor Kestenbaum Kinderdagopvang

Dr. Floris Levy, de nieuwe directeur van een van de snelst groeiende afdelingen van het Shaare Zedek Ziekenhuis, heeft een enthousiaste visie voor de toekomst. Eerder dit jaar werd zij benoemd als hoofd van de Kestenbaumafdeling dagopname voor kinderen, na de pensionering van haar gewaardeerde voorganger dr. Paulina Navon Elkan. Dr. Levy heeft uitgebreide ervaring als kinderarts. Zij zet zich ervoor in dat het Shaare Zedek Ziekenhuis de toonaangevende positie in de ambulante geneeskunde nog verder verstevigt, met een focus op zorg voor kinderen met een chronische ziekte.

“Mijn visie is om ervoor te zorgen dat we in staat zijn om met een allesomvattende aanpak zorg aan kinderen te kunnen bieden”, zegt Dr. Levy. “Ouders en kinderen kunnen profiteren van een ziekenhuis dat alle aspecten van de zorg biedt onder één dak.”

Dr. Levy, die 25 jaar geleden vanuit haar geboorteland Iran emigreerde naar Israël, is ervan overtuigd dat uitgebreide zorg zich niet beperkt tot medische zorg. Voor veel kinderen wordt het ziekenhuis een tweede thuis. We moeten elk aspect van ondersteuning bieden, zodat de behandeling pijnloos en zelfs soms leuk kan zijn. Ze zegt dat Shaare Zedek in staat is om in de meeste gevallen in dit opzicht te slagen en dat, opmerkelijk, kinderen er zelfs naar uitzien om naar het ziekenhuis te gaan. Vooral bij de behandeling van jonge diabetespatiënten heeft het Shaare Zedek Ziekenhuis veel ervaring. Als straks het Wilf Kinderziekenhuis geopend zal worden, zal het ziekenhuis nog beter afgestemd worden op de behoeften van kinderen. “De kwaliteit van zorg in het Shaare Zedek Ziekenhuis zal nog verder worden verbeterd door het creëren van een omgeving die specifiek bedoeld is om kinderen te helpen.

Dr. Levy is vastbesloten om het ziekenhuis een positieve werkplek te laten zijn. “Ons doel is dat dit een plek is waar professioneel gewerkt wordt, zodat mensen trots kunnen zijn op hun werk.”

De afdeling dagopname voor kinderen behandelt tussen de 7.000 en 8.000 gevallen per jaar en Dr. Levy zegt dat dit aantal blijft toenemen. Omdat veel van de patiënten chronisch ziek zijn, is de relatie tussen zorgverlener en patiënt erg sterk. Yael Greenberg, hoofdverpleegkundige van de afdeling dagopname voor kinderen zegt dat op haar afdeling de patiënt veel meer is dan een geval. Het personeel wordt soms bijna een deel van de familie van de patiënt. Ze vertelt dat het personeel vaak wordt uitgenodigd voor een bar mitswa of zelfs een bruiloft van een patiënt. “We zijn werkelijk een deel van hun leven en dit is een centraal onderdeel van onze rol als zorgverlener.”



Bouwen voor optimale hulp

Yad Vasjem

Yad Vasjem is het officiële monument (herdenkingsruimte, museum, park) van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust. De naam Yad Vasjem is ontleend aan Jesaja 56 vs. 5 "Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen mijn muren een plaats en naam geven, betere dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwig naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden." Yad Vasjem: gedenkteken en namen, blijvend in herinnering.

In Yad Vasjem zijn in de 'Hal van de Namen' duizenden namen te

lezen van personen die omgebracht zijn en waarvan de stoffelijke resten geen graf hebben gekend; kinderen, jongeren in hun ontwikkeling en oude mensen. Onvoorstelbaar leed.

Het childrenmonument, ter nagedachtenis aan de duizenden afgebroken kinderlevens, toont zichtbaar en ontroerend die ontluisterende werkelijkheid. Die pijn, dat gemis is ten diepste alleen te voelen door hen die achterbleven. Wordt de klacht van het verstoten Joodse volk niet uitgetekend en uitgeschreeuwd in psalm 44? Lijden wij mee met onze oudste broeder?

Shaare Zedek Medical Center

2011, zes en zestig jaar na de 2^e wereldoorlog. Op enkele honderden meters van Yad Vasjem ook heipalen. Maar deze dienen tot opbouw: voor de bouw van het nieuwe kinderziekenhuis. Heipalen die dienen als fundament om over enkele jaren in het nieuwe kinderziekenhuis optimale hulp aan kinderen te kunnen verlenen; helpen lijden te verzachten, te verminderen en te voorkomen.

De loop van de geschiedenis gaat door. Wat afgebroken werd, wordt weer herbouwd. Gods trouw is zichtbaar van generatie op generatie.

Huwelijksjubileum en betrokkenheid op het ziekenhuis

De heer en mevrouw A. Nap en N. Nap - de Haan uit Driebergen-Rijsenburg mochten 23 augustus jl. hun 50 jarig huwelijksjubileum herdenken. Mevrouw Nap kwam 22 jaar geleden via de vrouwenvereniging, waar zij jarenlang secretaresse en nu nog lid van mag zijn, in aanraking met het ziekenhuis. Ds. E.F. Vergunst hield voor de vrouwenvereniging, jaren geleden, een lezing en de binding met het ziekenhuis is gebleven.

Kinderen, familie en bekenden deden hun 'huwelijksjubileum geschenk' in de envelop waarvan de opbrengst bestemd was voor het project Security Operations Centre in het ziekenhuis. De opbrengst van de envelop bedroeg € 600,-. Deze gift brengt de realisatie van de noodzakelijke vernieuwing en uitbreiding van deze afdeling ten behoeve van de veiligheid in en om het ziekenhuis weer een stap dichterbij.



Israëltreizen 2012

Gaat u in 2012 ook mee naar Israël? Een goede gelegenheid om zelf 'ons' ziekenhuis te bezoeken! Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een bezoek meer dan waard. Een plaats van vrede en verzoening. Hulp aan ieder die dat nodig heeft. Uitgegroeid tot het grootste ziekenhuis van Israël en druk bezig met de bouw van het nieuwe kinderziekenhuis. Er staan diverse reizen op het programma. Voor de reizen onder nummer 2, 3 en 4 is het al zeker dat deze het ziekenhuis bezoeken.

Informatie en aanmelden

Voor nadere informatie over het reisprogramma: www.amicitia.nl
Aanmelden bij Amicitia:
telefoon (078) 6845353
E-mail: info@amicitia.nl

1. Meivakantie

9-daagse reis, vertrek 27 april

2. Van Dan tot Eilat

15-daagse reis, vertrek 20 maart en vertrek 17 april

3. Verdiepingsreis Judea, Samaria en Galilea

o.l.v. Dr. M. van Campen uit Ede
10-daagse reis, vertrek 2 mei

4. Kanaän, Moab en Decapolis

Met bezoek aan Petra
o.l.v. ds. H. Korving uit Urk
12-daagse reis, vertrek 10 september

5. Van Sion naar Horeb

Met bezoek aan o.a. Göl, Jer, Sinai
O.l.v. ds. D.J. Budding
16-daagse reis, vertrek 8 mei

Van uw penningmeester

Geef met uw hart

In dit nummer van Shaare Zedek Nieuws willen wij voor de laatste keer uw aandacht vragen voor onze actie: 'Geef met uw hart voor het hart van het ziekenhuis'. Deze belangrijke afdeling voor veiligheid en communicatie binnen en buiten het ziekenhuis heeft onze steun heel hard nodig. Dit jaar willen wij met uw steun dit grote en mooie project van \$ 500.000,- (ongeveer € 365.000,-) afronden.

Dankzij u en inclusief het mooie bedrag van het Shaare Zedek Koor hebben wij eind september een bedrag van € 70.000,- overgemaakt naar het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem. In het vierde kwartaal hebben wij voor dit project nog een gat van circa € 45.000,-.

Wij hopen op uw steun. Bid om de vrede voor Jeruzalem.

C. den Hertog, penningmeester

BESTUUR

Voorzitter

ds. H. Korving, Urk

Secretaris

mw. G.M. Cornelisse-Verweij, Apeldoorn

Penningmeester

C. den Hertog, Houten

Algemeen adjunct

Ds. J.C. Schuurman, Harderwijk

Overige bestuursleden

H.J. Goudriaan, Capelle aan den IJssel
L.H. Trouwborst, Hoornaar

SECRETARIAAT

Bolerostraat 20, 7323 KC Apeldoorn
T 055 - 366 40 81
E gmcornelisse@hetnet.nl

ADMINISTRATIE

C.H. Kleinbloesem
Andante 20, 2925 AB Krimpen a/d IJssel
T 0180 - 51 42 52
E shaarezedeck@planet.nl

VOORLICHTING

H. Geluk
Kloet 3, 3371 HL Hardinxveld-Giessendam
T 0184 - 61 26 32 b.g.g. 0651 236 636
E info@shaarezedeck.nl
W www.shaarezedeck.nl

GIFTEN

Gironummer 4295426 t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten
Bankrekeningnummer 4364.27.060
ABN AMRO, Houten

LEGATEN

Indien u St. Shaare Zedek in uw testament wilt gedenken, kan de schenking als volgt worden omschreven: Ik legatee vrij van rechten aan de St. Shaare Zedek, gevestigd te Apeldoorn, een bedrag groot €

GRONDSLAG EN DOEL

De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid. De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Hospital te Jeruzalem en dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij stelt daarbij als voorwaarde, dat genoemd ziekenhuis medische hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het leven van de conceptie tot de dood wordt beschermd. De stichting staat onder toezicht van de Raad voor de Financiële Betrouwbaarheid.



Nieuwe CD

'alfA & Omega', opgenomen in de Grote Kerk van Gorinchem

Ons leven wordt vaak vergeleken met een reis. Een tocht van A naar Beter. Allemaal zijn we op weg, op reis naar de eeuwigheid. Wat is onze bestemming? In dit muzikale drieluik maken we met elkaar een indrukwekkende reis mee van het begin tot het einde.

Deze nieuwe CD is nu te koop via het koor. Mail naar:

info@shaarezedekkoor.nl

en u krijgt de CD zo spoedig mogelijk toegezonden.

Met de aanschaf ondersteunt u het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem in het vele goede werk.

Shaare Zedek Koor Concert- agenda

Concertenreeks 'alfA & Omega', een muzikaal drieluik

Zaterdag 14 januari 2012
Alblasserdam, Grote kerk

Zaterdag 18 februari 2012
Rhenen, Cunerakerk

Zaterdag 17 maart 2012
Middelburg, Nieuwe Kerk

Zaterdag 14 april 2012
Hasselt, Stephanuskerk

Zaterdag 19 mei 2012
Katwijk aan Zee, Nieuwe Kerk

Alle concerten beginnen om 19.30 uur. Toegang is vrij.

Er wordt een collecte gehouden voor het Shaare Zedek Ziekenhuis.

alfA & Omega
'een muzikaal drieluik'

| | | |
|--------------------|------------|---|
| Bert Noteboom jr | dirigent |  |
| Marjolein de Wit | fluit |  |
| Robert Cekov | viool |  |
| Pier de Jong | hoorn |  |
| Marco den Toom | orgel |  |
| Arie van der Vlist | vleugel |  |
| Jeroen Nieuwint | contrabas |  |
| Ds. A. J. Mensink | spreekstem |  |

Shaare Zedek Koor & Jeugdselectiekoor

Presentatieconcerten

| | |
|------------------|----------------------------|
| 22 Oktober 2011 | Grote Kerk Elburg |
| 19 November 2011 | Grote Kerk Tholen |
| 14 Januari 2012 | Grote Kerk Alblasserdam |
| 18 Februari 2012 | Cunerakerk Rhenen |
| 17 Maart 2012 | Nieuwe Kerk Middelburg |
| 14 April 2012 | Stephanuskerk Hasselt |
| 19 Mei 2012 | Nieuw Kerk Katwijk aan Zee |

Collecte ten bate van het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem

Toegang vrij

Aanvang 19:30 uur