



FEBRUARI 2012 - NUMMER 113

Shaare Zedek Nieuws



**De man met het meetsnoer - Tempel, synagoge en kerk (deel 2) -
Project 2012: Een levensader voor honderden kinderen, elk jaar! -
Nieuws uit het ziekenhuis - Nieuwe bestuursleden stellen zich voor**





Kinderdialyse: nieuw project voor 2012

Een levensader voor honderden kinderen, elk jaar! Dit is de naam van het nieuwe project dat het bestuur voor 2012 heeft uitgekozen.

Het Shaare Zedek Ziekenhuis behandelt meer dan een derde van de kinderen uit Israël die regelmatig dialyse ondergaan. De nieuwe dialyseafdeling krijgt twaalf individuele dialyseplaatsen.

Voor dit nieuwe project is een bedrag nodig van ongeveer € 365.000,-. Mogen wij ook in 2012 op uw steun rekenen?

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van het project op de pagina's 6 en 7.

Stichting Shaare Zedek is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).



De Raad voor Financiële Betrouwbaarheid heeft de Stichting Shaare Zedek goetst en het Keurmerk verleend.

ISSN 1382-872X

Van het bestuur

Het is ons een genoegen in dit nummer een tweetal nieuwe bestuursleden aan u voor te stellen. Na het aftreden van de dames A. Wilbrink en G.M. Cornelisse-Verweij zijn wij op zoek geweest naar geschikte kandidaten die deze bestuurszetels zouden kunnen en willen vervullen. We zijn als bestuur dankbaar in de dames G.H. Gijsbertsen-Voortman (Apeldoorn) en J.M. van den Berg (Rijswijk) twee enthousiaste, betrokken en bekwame bestuursleden te hebben gevonden. Elders in dit blad stellen zij zichzelf nader aan u voor. We wensen hen veel vreugde en zegen toe in hun participatie aan het werk van onze stichting.

Statutair was mw. G.M. Cornelisse-Verweij aftredend en zij was niet herbenoembaar. Wij zien in haar persoon een toegewijd, actief en trouw bestuurslid ons bestuur verlaten. Vanaf 1998 was zij bij ons werk betrokken en zij heeft de laatste jaren de functie van secretaris nauwgezet vervuld. We willen haar ook op deze plaats hartelijk danken voor haar inzet. We wensen haar Gods zegen toe voor de toekomst.

Nieuw project vraagt in 2012 uw steun

Nu ons project Security Operations Center dankzij uw steun kon wor-

den afgerond zijn we op zoek gegaan naar een nieuw passend project. Het is een project geworden dat te maken heeft met het nieuwe kinderziekenhuis. Veel kinderen die lijden aan nierziekten moeten vanwege dialyse vele uren en dagen doorbrengen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis wil voor hen een aangename context bieden om de situatie van deze kinderen, die toch erg belastend is, te kunnen verlichten. De kinderdialyse afdeling behandelt ongeveer een derde van alle kinderen in Israël die aan nierziekten lijden.

Graag vragen we uw steun voor de bouw van onderzoek- en behandelkamers op deze afdeling kindernefrologie. Een uitgebreide beschrijving en toelichting op dit project treft u op pagina 6 en 7 aan.

Graag blijven we rekenen op uw gebed, steun en meeleven met het Joodse volk. Uw concrete handreiking is een directe investering in het welzijn van kinderen in Israël.

Met een hartelijk *shaloom*,
Ds. H. Korving, Urk

“Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE.”
“(…) ontkomt, gij die woont bij de dochter van Babel!”

De man met het meetsnoer

Het derde nachtgezicht dat aan de profeet Zacharia wordt getoond, bevat een boodschap van rijke troost. De profeet ziet een jonge man met een meetsnoer. Wanneer hij aan hem vraagt: “Waar gaat gij heen?”, dan krijgt hij als antwoord: “Om Jeruzalem te meten.” En dan te bedenken dat de stad Jeruzalem er nog grotendeels verwoest bij ligt. Er kán dus eigenlijk niet gemeten worden.

Wie die man is? In hem zien we één van de teruggekeerde ballingen uit Babel. De zaak van het verwoeste Jeruzalem weegt hem zwaar. Het welzijn van Sion gaat deze jongeman werkelijk ter harte. Wat doet dat goed! Zeker als er onder de jongeren mogen zijn, die de zaak van Gods Kerk ter harte gaan. Want de Kerk heeft in onze tijd veel weg van de puinhopen van Jeruzalem. Er is zoveel verdeeldheid. Er zijn zoveel brokstukken. Hoe zwaar weegt óns dat?

Deze jongeman laat het in ieder geval niet onbewogen. Vol ijver gaat hij met zijn meetsnoer richting de puinhopen van de stad om te meten. Maar ach, wat vergist hij zich. Hij denkt namelijk dat Jeruzalem een zaak van meten en weten is; zo lang, zo breed, zoveel mensen... Zulke mensen waren er ook in de dagen van Christus' omwandeling op aarde. Zo vroeg bijvoorbeeld één van hen aan de Heere Jezus: “Zijn er ook weinigen die zalig

worden?” Ook nu zijn ze er, die menen dat de zaak van de Kerk een kwestie van meten en tellen is.

Het tweede nachtgezicht maakt duidelijk: wij hebben niet te meten en wij hebben niet te tellen. Wat kunnen wij ons immers vergissen. Bijvoorbeeld doordat wij erbij rekenen, waar God niet van weet. Of dat wij er over het hoofd zien, waar Gods zaligmakend werk toch in gevonden wordt. Geliefde lezer(es), laten we maar voorzichtig zijn met onze meetsnoeren om een ander de maat te nemen. De jongeling met het meetsnoer vergist zich.

Dan verschijnen er in het nachtgezicht twee engelen. De ene engel (de engel van de uitlegging) geeft de andere engel de opdracht om de jongeman zo snel mogelijk achterna te gaan. Hij moet tegen hem zeggen: “Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden.” Dorpsgewijze, dat wil zeggen: zonder muren, zonder wallen. Er zullen zoveel mensen in de stad wonen, dat er geen muren omheen gebouwd kunnen worden. Het geeft aan dat Jeruzalem groot zal worden. Zo groot, dat het niet te meten en niet te tellen is. En daarom: weg met dat meetsnoer!

Het was voor de Joden die met de herbouw van de tempel en Jeruzalem begonnen waren een bemoeidigende boodschap. De Heere zou er Zelf voor instaan dat Jeruzalem

wou worden uitgebreid. Het zou een zaak van de Heere zijn! Toch gaat dit nachtgezicht uit boven het aardse Jeruzalem. Want de aardse Godsstad was uiteindelijk toch nog wel te meten. En uiteindelijk zijn om het aardse Jeruzalem wèl muren gebouwd.

Daarom wijst dit nachtgezicht ten diepste heen naar de Gemeente Gods, die Christus vergaderen zal uit Israël en de volkeren. Hij wijst heen naar die grote schare, dat geestelijke Jeruzalem, hetwelk niemand tellen en niemand meten kan. Sion zal zich uitstrekken over het rond der aarde. Gods koninkrijk zal zijn van zee tot zee. Daarvan lezen we in vers 11: “En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE worden toegevoegd.”

Daarmee is de inhoud van dit tweede nachtgezicht niet alleen een troostboodschap voor de Joden toen. Het is ook een diepe troost voor Gods Kerk nu. Immers, het werk van de Heere gaat door. Er zijn geen enkele muren, die het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest kunnen tegenhouden. Niet in het groot. Evenmin in het klein, in het hart van Gods uitverkorenen. Ook al staan er nog zoveel muren. Muren van schuld, muren van ongelooft, muren van onmogelijkheid. Gods genade doorbreekt ze. Daarom kan het! Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God.

Misschien denkt u: Maar als Jeruzalem dorpsgewijs bewoond zal worden, dus zonder muren, hoe zit het dan met de veiligheid van de stad Gods? Is een stad zonder muren niet levensgevaarlijk? Welnu, daarvan zegt de Heere Zelf in het vijfde vers: “En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige Muur rondom.” Dat is een muur die sterker is dan van steen. Een vlammende muur. Zó is de HEERE rondom Jeruzalem. De vijanden worden door die vurige muur verteerd. Maar Gods kinderen worden er door beschermd. Hoewel ook zij, ziende op zichzelf, niet kunnen wonen bij Hem, Die een verterend vuur en eeuwige gloed is, mogen zij weten dat er Eén plaatsvervangend voor hen in het vuur is ingegaan. Dat ziet op Christus, Die de Borg en Zaligmaar is. Hij heeft de hitte van Gods gramschap geblust. Hij is hen door Gods geest geopenbaard. En in Hem is het verterend vuur een bewarend vuur geworden. Geliefde lezer(es), nu komt het er dus op

aan dat wij in Christus zijn. Dat wij door een waar geloof met Hem verenigd zijn. Want alleen dan zijn we veilig! Weet u daarvan?

Geliefde lezer(es), in Jeruzalem is nog plaats! Haar bevolking neemt gestaag toe. Maar haast u. Daartoe roept dit tweede nachtgezicht ons op. Want we lezen in het 6^e en 7^e vers: “Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE.” “(...) ontkomt, gij die woont bij de dochter van Babel!” Ze staan tegenover elkaar. Aan de ene kant Babel, de stad van de wereld. En aan de andere kant Jeruzalem. De Heere roept ons op ons te haasten om in Jeruzalem te komen. Vliedt toch uit het Noorderland. Daar is Babel, de stad van de wereld. Die stad zal ondergaan. Maar Jeruzalem zal staan. Vandaar de oproep: Zie toch een burger van Sion te worden. Hoe dat gaat? In de weg van de bekering. Door wedergeboorte. Dat gaat in de weg van de drie stukken. Door die ene Naam! De Heere belooft dat Hij tot heer-

lijkheid van Jeruzalem in het midden van haar zal wezen (Vers 5b en vers 11b). Het woord voor heerlijkheid, ‘kabod’, geeft de glans van Gods deugden aan. De heerlijkheid van Zijn deugden zal doorstralen en uitstralen in Jeruzalem. Want Hij woont temidden van de Zijnen. Hij is hun heerlijkheid. En daarom zijn ze, ondanks dat ze in zichzelf enkel zonde, schuld en duisternis zijn, toch een heerlijk volk in Hem.

Die heerlijkheid van Sion wordt hier in beginsel al gezien. Als de Heere de glans van Zijn deugden gaat afdrukken in je leven, dan wordt Hij groot en ik klein. Dan mag je ondergaan in Hem en dat is nu de zaligheid. Eens zal de vervulling met Zijn heerlijkheid volmaakt zijn. In het nieuwe Jeruzalem hier Boven. Dan zullen alle kinderen Sions verzadigd zijn met Zijn Goddelijk beeld. Is deze rijke toekomst van Sion ook uw deel?

Ds. D. Zoet

Tempel, synagoge en kerk

Impressies van een Joods-christelijke ontmoeting

Het eerste deel van dit artikel is opgenomen in Shaare Zedek Nieuws 112.

Uit de gesprekken tijdens het seminar bleek, dat men zich in deze gebeden niet zozeer richt op een concrete herbouw van de tempel, maar wel op het ingrijpen van God, die zijn koningschap op een geheel nieuwe manier gestalte zal geven en toch verbonden blijft men zijn specifieke verbondenheid met die ene plaats. Daarbij

ziet men stevast een belangrijke rol weggelegd voor de gebeden zelf. Eén van de sprekers gaf zelfs aan, dat de tempel niet zozeer voorwaarde van ons gebed is, maar eerder resultaat ervan. Hij verwees daarbij op de profetie van Zacharia. Deze profeet heeft duidelijk gemaakt dat als wij niet gehoorzaam zijn, de tempel opnieuw verwoest zal worden. Zelfs de tempel vermocht het volk niet bij God te houden. Uiteindelijk zal God zijn tempel schenken aan een

volk dat Hem wel dient. Daarom is er in het Jodendom aan de ene kant een theologische ondervanging van het verdwijnen van de tempel, terwijl er tegelijkertijd een enorm verlangen naar die tempel blijft bestaan.

Structuurverschillen en herkenning

Uit deze impressies blijkt hoe er een lijn loopt van de tempel naar de synagoge en van de tempel naar de christelijke kerk. In beide



lijnen is sprake van continuïteit, discontinuïteit en verwachting. In het Jodendom wordt daarbij een veel grotere plaats toegekend aan het gebed en de eigen gehoorzaamheid, dan het geval is bij hen die Jezus Christus als Hogepriester erkennen. Naast enkele structurele overeenkomsten wordt dan ook een fundamenteel verschil zichtbaar. Dat is theologisch onder een noemer te brengen: terwijl christenen de aspecten van heiliging en gehoorzaamheid beleven in het grotere kader van de in Christus aangebrachte verzoening, wordt de verzoening in het Jodendom in het grotere kader van de heiliging geplaatst (vgl. de weergave van de ontmoeting tussen L. Mock en J. Hoek in M.C. Mulder en A. Noordegraaf, red., *Wees Heilig. Joden en christenen luisteren naar Leviticus 19*, Zoetermeer 2009, 167, 168).

Het waardevolle van de ontmoeting die tijdens het seminar plaatsvond, lag volgens de deelnemers evenwel niet zozeer in het herontdekken, verkennen en eventueel bevestigen van structurele

overeenkomsten en verschillen, ofschoon deze uiteraard stevig aan de orde dienden te komen om tot een echte uitwisseling te komen. Het meest waardevolle werd echter ervaren in de ontmoeting zelf. Daarin vond een persoonlijk getuigenis plaats van de manier waarop de dienst aan God beleefd wordt en de schriften daarbij open gaan. Er was meer herkenning op het vlak van deze beleving, dan de deelnemers aan de ontmoeting aanvankelijk verwachtten.

Blijvende betekenis van de tempel?

In de doordenking aan christelijke zijde na de conferentie, hebben we onszelf afgevraagd op welke manier het aspect van verwachting

die uit de teksten rondom de tempeldienst spreekt, zoals het uitzien naar een plaats waar God woont te midden van zijn volk, onder ons een plaats heeft. Het gevaar is niet denkbeeldig dat door een spiritualiserende opvatting van de dienst van Christus in de hemel, de teksten rond de tempel in feite niet meer functioneren en het aspect van continuïteit zoals deze in het Nieuwe Testament tot ons komt, uit onze aandacht verdwijnt.

Daarmee zal de concreetheid van de dienst aan God op aarde en de verwachting van de volkomen vervulling daarvan, vervagen. De plek die die verwachting blijft houden in het Jodendom is daarom voor de kerk nog steeds van betekenis.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit TUA INzicht, blad van de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

Auteur: dr. M.C. Mulder

De auteur is directeur van het Centrum voor Israëlstudies (CIS) en doceert onder meer Judaica aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

Meer informatie over CIS: www.centrumvoorisraelstudies.nl



Een levensader voor honderden kinderen

Het Nieuwe Shaare Zedek kindziekenhuis opent binnen afzienbare tijd haar poorten. Nu het project Security Operations Center in 2011 is afgerond, vraagt het kindziekenhuis onze aandacht en hulp. Het nieuwe project waarvoor uw giften bestemd worden, draagt de naam: een levensader voor honderden kinderen, elk jaar!

In dit artikel een kort resumé dat verleden, heden en toekomst schetst. In de volgende uitgaven van Shaare Zedek Nieuws wordt per onderdeel uitvoerig op de afdeling Nefrologie ingegaan.

De kinderdialyse afdeling

De kinderdialyse afdeling maakt onderdeel uit van de afdeling Nefrologie van het Shaare Zedek Medical Center. Nefrologie is het medisch specialisme voor diagnostiek en behandeling van patiënten met nierziekten. De Nefrologie afdeling van het SZMC was de eerste complete behandelings-eenheid in het hele land, en de enige voor Jeruzalem en de zuidelijke regio van Israël. Een team van ervaren specialisten, omringd door

gecertificeerde verpleegkundigen en technici, staan 24 uur per dag paraat. De kinderdialyse afdeling fungeert als een levensader voor honderden kinderen, elk jaar. Het Shaare Zedek Ziekenhuis behandelt meer dan een derde van de kinderen uit Israël die regelmatige dialyse ondergaan. SZMC is hét doorverwijscentrum voor de behandeling van kinderen met nierproblemen die dialyse vereisen.

Shaare Zedek een tweede thuis voor deze kinderen

Een dialyse behandeling neemt vijf tot maximaal acht uur in beslag. Het ziekenhuis wordt hiermee als het ware een tweede thuis voor deze kinderen. Shaare Zedek heeft vele jaren terug al besloten dat het ziekenhuis voor deze kinderen een plaats moet zijn die niet alleen het lichaam geneest maar ook een plaats biedt waar het kind zich kan ontwikkelen in zijn/haar levensfase.

Speelgoed en spelletjes worden aangeboden evenals muziektherapie om zo ook met de andere kinderen die dialyse ondergaan

in contact te komen. De afdeling biedt tevens toegang tot een volledig uitgeruste en overdekte speeltuin zodat sommige kinderen hun opgehoopte energie, na de uren waarin hun beweging noodzakelijkerwijs was beperkt, weer kwijt kunnen.

Psychologische aspecten

Het is onvermijdelijk dat de kinderen met de vraag worstelen "waarom ik?" Het ziekenhuis heeft maatschappelijk werkers die, met veel inlevingsvermogen, regelmatig bijeenkomen met de kinderen om hen te helpen met hun gevoelens van angst, wrok, verdriet en woede. Shaare Zedek heeft ook psychiaters beschikbaar om te spreken met de patiënten en hun families.

Op de afdeling zijn zowel Hebreeuws- als Arabisch sprekende verpleegkundigen, zodat de communicatie met elke patiënt en hun familieleden vlekkeloos verloopt. Omdat de jonge patiënten door hun ziekte schooluren missen, zijn zowel Hebreeuws sprekende en Arabisch sprekende leraren aan-



honderden kinderen, elk jaar!

wezig die elke dag de kinderen helpen bij hun schoolwerk zodat daar geen achterstand in optreedt.

Onze patiënten

Een hoog percentage van de kinderen is van Arabische oorsprong. Een van de verklaringen hiervoor is dat de Arabieren vaak huwen binnen familieverband en dit mogelijk kan leiden tot genetische afwijkingen die zich in ernstige nierziekte manifesteren. De afdeling Nefrologie werkt hard om ervoor te zorgen dat aan de culturele en taalbehoeften van de Arabische bevolking wordt voldaan en dat de kinderen worden verzorgd in een omgeving die het beste kan reageren op hun unieke medische en emotionele situaties.

De noodzaak van de bouw van het kinderziekenhuis (Wilf Children's Hospital) is een reactie op de groeiende behoefte van een eigen kinderziekenhuis naast het bestaande Shaare Zedek Medical Center. Momenteel bevinden zich alle kinderafdelingen in het huidige ziekenhuis. Door de nieuwbouw van het kinderziekenhuis

wordt tevens meer ruimte gecreëerd in het bestaande ziekenhuis. Dit is hard nodig voor de explosieve groei die het SZMC de afgelopen jaren doormaakt.

Het Shaare Zedek kinderziekenhuis (Wilf Children's Hospital)

De afdeling kindergeneeskunde zal worden uitgebreid en herontworpen in overeenstemming met de huidige medische normen. De nieuwe dialyseafdeling in het Wilf Children's Hospital zal bestaan uit twaalf individuele dialyseplaatsen. Hiervan worden er twee geplaatst binnen gesloten kamers, bestemd voor bijzonder complexe of gevoelige gevallen of waar privacy noodzakelijk is.

De 'Pediatric Nefrologie raadpleging en behandelingseenheid' wordt een centraal gebied van zorg binnen deze nieuwe afdeling van Pediatric Nefrologie. Op deze belangrijke afdeling worden de spreek- en behandelkamers uitgevoerd waar de jonge patiënten de noodzakelijke onderzoeken en behandelingen ontvangen. Deze kamers worden uitgerust met ge-

avanceerde medische apparatuur en meubilair.

Dit project vraagt een investering van US\$ 500.000

Mogen wij u vriendelijk vragen dit project van harte te steunen? Een levensader voor honderden kinderen, elk jaar! waarvan meer dan de helft van Arabische afkomst. Met uw steun wordt deze afdeling niet alleen een plaats van hulpverlening maar ook een plaats waar vrede begint.



Nieuwe MRI Suite verwelkomt officieel haar eerste patiënt

Op 1 januari jl. is de nieuwe MRI-Suite officieel in gebruik genomen. Onder leiding van dr. Yaakov Appelbaum is die dag de eerste patiënt door de scanner gegaan. Twee MRI-scanners zijn vanaf dat moment in gebruik genomen. Deze twee scanners stellen het Shaare Zedek in staat nog meer betrokken te zijn bij de klinische en wetenschappelijke toepassingen van de MRI-technologie.

Het Shaare Zedek ziekenhuis is het snelst groeiende medisch centrum in Jeruzalem. Het Ministerie van Gezondheid in Israël heeft in 2010 dan ook dit ziekenhuis de tender toegekend voor de aanschaf en installatie van deze MRI-apparatuur. MRI-technologie wordt gezien als een uiterst belangrijke diagnostische service in de behandeling van een breed scala aan ziekten en verwondingen. Een MRI-scanner is de benaming van een medisch apparaat voor beeldvorming van het binnenste van het lichaam, zonder dat dit daarvoor hoeft te worden geopend.

De officiële opening werd verricht door Professor Jonathan Halevy, Director General van het Shaare Zedek Ziekenhuis. "Dit is een bijzonder belangrijke ontwikkeling voor ons ziekenhuis. Het gebruik van deze MRI-scanners is een belangrijke toevoeging aan het altijd groeiend aanbod van medische diensten en daarbij bieden we de patiënten zo de meest uitgebreide zorg", aldus Halevy. Hij voegt toe: "Met deze MRI-technologie worden onze mogelijkheden aanzienlijk verbeterd op het gebied van het stellen van diagnoses en de complete verzorging. Het Shaare Zedek is bijzonder trots op het feit dat zij als toonaangevend Israelisch medisch centrum deze service nu kan bieden!"

Dit project is mogelijk gemaakt door verschillende sponsors, zoals het 'International Fellowship' van christenen en Joden - Keren L'Yedidut onder leiding van Rabbi Yechiel Eckstein en nog een aantal anonieme donoren.

uit ziekenhuis



Innovatie op het Wilf Vrouw en Kind Centrum

Het 'Wilf Vrouw en Kind Centrum' van het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem heeft onlangs een nieuw multidisciplinaire ultrasound kliniek geopend. Deze kliniek geeft advies aan echtparen die een kind verwachten waarbij een aangeboren afwijking is vastgesteld. Het doel van dit centrum is om verschillende expertises onder een dak samen te brengen zodat de toekomstige ouders bijgestaan worden door specifieke en deskundige artsen.

De kliniek, die geleid wordt door de ervaren gynaecoloog Dr. Ori Shen, is de enige in zijn soort te Jeruzalem en een van de vier klinieken in Israël. De kliniek geeft toekomstige ouders de mogelijkheid om door een team van experts bijgestaan te worden in het behandelen van serieuze prenatale problemen. Door beter zicht te krijgen op de complicaties zijn de artsen en ouders beter in staat af te wegen welke behandelmogelijkheden er

zijn om de zwangerschap tot een goed einde te brengen waarbij zowel het leven van moeder als kind op de eerste plaats komt.

Het team bevat expertises zoals gynaecologen die gespecialiseerd zijn in ultrasound diagnoses, genetici, neonatologen, pediatrische

nefrologen, urologen, cardiologen, longartsen, chirurgen, orthopedisten, oor-, neus- en keelartsen, pediatrische neurologen en waar relevant andere medische deskundigen. Volgens experts behoort een dergelijke kliniek absoluut thuis in de omgeving van een medisch centrum.



Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Beste lezer,

Naar aanleiding van een artikel in Shaare Zedek Nieuws bezocht ik afgelopen november het concert van het Shaare Zedek Koor te Elburg en luisterde naar een muzikaal drieluik 'Alpha en Omega'. Dit concert was een muzikale vertolking van de uittocht, tocht en thuiskomst van het volk Israël naar het beloofde land. De vertolking bevatte tevens een boodschap over onze reis door deze aardse woestijn naar de stad van de Koning. Een prachtig concert. Een indrukwekkende reis. Een reis die ons verbindt met het Joodse volk. Zowel het koor als de stichting zetten zich in om die band met het Joodse volk onder de aandacht te brengen. In mijn beleving een belangrijk stuk werk dat we mogen en moeten steunen.

Ik heb daarom vrijwel meteen ja gezegd toen de vraag kwam of ik mevrouw Cornelisse zou willen opvolgen als secretaris van het bestuur. Temeer omdat de werkzaamheden die verricht moeten worden goed passen bij mijn werkervaring. Momenteel ben ik parttime werkzaam bij een stichting. Ik ben getrouwd met Wouter en we hebben drie kinderen, Christine (15), Ewout (6) en Evita (1). We wonen in Apeldoorn en zijn lid van en actief betrokken bij de Hervormde wijkgemeente b.a. Eben Haëzerkerk.

De werkzaamheden zijn inmiddels overgedragen en ik heb kennis gemaakt met een bijzonder betrokken en enthousiast bestuur en het is geweldig om te zien hoe gedreven de heer Geluk zijn werk als PR functionaris vervult. Ik zie



er naar uit om ook in deze rol een steentje bij te dragen en om te zien naar het Joodse volk!

Een hartelijke groet,
Harriët Gijsbertsen-Voortman



Wie ben ik? Ik ben Jopie van den Berg, geboren in 1960 in de Hoeksche Waard. Al ruim 25 jaar woonachtig in Rijswijk ZH. Ongehuwd, maar altijd omringd door mensen.

Ik werk als verpleegkundige in een hospice in Rotterdam: mijn taak is samen met de collega's staan voor de zorg en de begeleiding van de cliënt en zijn naasten. Binnen mijn kerkelijke gemeente, de Hervormde wijkgemeente Maranatha in Delft, leef ik mee en doe ik mee

met activiteiten binnen deze gemeente. Ook ben ik actief binnen mijn familie en vriendenkring en onderneem ik samen met hen activiteiten, zoals op vakantie gaan. Ik geniet van de natuur in ons eigen land, maar ga ook graag naar het buitenland. Zo ben ik drie keer in Israël geweest. Daarnaast vind ik het ook heerlijk om me te verdiepen in een boek, maak ik graag een fietstocht door de polder, of een wandeling langs de kust.

Door het bestuur ben ik gevraagd om vanuit mijn ervaring mee te willen denken bij het reilen en zeilen van het ziekenhuis in Israël. Graag wil ik hierin mijn steentje bijdragen.

Met mijn ruim 33 jaren ervaring in de zorg (onder andere in een verzorgingshuis, verpleeghuis maar vooral ook lange tijd in verschillende ziekenhuizen, waaronder de laatste 10 jaar in een oncologisch centrum) hoop ik dat ik iets kan gaan betekenen voor mijn collega's in het Shaare Zedek Ziekenhuis. Ik vind het fijn om dat samen met de andere bestuursleden te doen ten behoeve van onze naasten in Israël. Ik hoop dan ook op een goede tijd met elkaar.



Van uw penningmeester

Het bedrag voor de nieuw te bouwen Security Operations Centre & Control Unit is binnen. De kosten van dit project waren geraamd op \$ 500.000,-. Dat is omgerekend ongeveer € 365.000,-. Na de Heere ook u hartelijk dank.

In de afgelopen twee jaar hebben u en wij geld ingezameld voor dit nieuwe 'zenuwcentrum' binnen het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem. Dit centrum komt te liggen op een nieuwe locatie binnen het ziekenhuis waarin alle hulplijnen van het bestaande ziekenhuis en het in nieuwbouw te bouwen kinderziekenhuis samenkomen. Dit centrum controleert alle veiligheid binnen en rondom het ziekenhuis en staat dag en nacht in direct contact met de overheid, justitie en defensie. Dit nieuwe centrum is van essentieel belang en dient er voor om nog meer veiligheid en efficiency te creëren in verband met eventuele aanslagen en de gevolgen daarvan.

Als bestuur hebben wij dit project de naam meegegeven 'Geef met

uw hart voor het hart van het ziekenhuis'. U als donateur heeft daar mede aan bijgedragen. Wij zijn u daar ook heel dankbaar voor.

Legaten

In de afgelopen periode hebben wij van diverse personen een aanzienlijk bedrag aan legaten ontvangen. De meeste van hen hebben reeds in de negentiger jaren een deel van hun vermogen uit liefde gelegateerd voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. Juist nu wanneer de economie haperert mogen wij in dankbaarheid deze bedragen voor dit doel ontvangen. Dit geeft voor de toekomst vertrouwen en wanneer de Heere dit werk verder wil zegenen, willen wij u vragen ons ziekenhuis blijvend in uw gebeden en giften te gedenken.

Op pagina 6 en 7 kunt u lezen welk project het bestuur gekozen heeft voor de jaren 2012/2013. Inmiddels is er reeds € 25.000,- binnen voor dit nieuwe mooie project.

C. den Hertog, penningmeester

BESTUUR

Voorzitter

ds. H. Korving, Urk

Secretaris

mw. G.H. Gijbertsen-Voortman, Apeldoorn

Penningmeester

C. den Hertog, Houten

Algemeen adjunct

Ds. J.C. Schuurman, Harderwijk

Overige bestuursleden

Mw. J.M. van den Berg, Rijswijk
H.J. Goudriaan, Capelle aan den IJssel
L.H. Trouwborst, Hoornaar

SECRETARIAAT

Gen. van Heutszlaan 118,
7316 C K Apeldoorn
T 06 - 41 644 848
E hg@solcon.nl

ADMINISTRATIE

C.H. Kleinbloesem
Andante 20, 2925 AB Krimpen a/d IJssel
T 0180 - 51 42 52
E shaarezedeck@planet.nl

VOORLICHTING

H. Geluk
Kloet 3, 3371 HL Hardinxveld-Giessendam
T 0184 - 61 26 32 b.g.g. 0651 236 636
E info@shaarezedeck.nl
W www.shaarezedeck.nl

GIFTEN

Gironummer 4295426 t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten
Bankrekeningnummer 4364.27.060
ABN AMRO, Houten

LEGATEN

Indien u St. Shaare Zedek in uw testament wilt gedenken, kan de schenking als volgt worden omschreven: Ik legateer vrij van rechten aan de St. Shaare Zedek, gevestigd te Apeldoorn, een bedrag groot €

GRONDSLAG EN DOEL

De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid. De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Hospital te Jeruzalem en dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij stelt daarbij als voorwaarde, dat genoemd ziekenhuis medische hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het leven van de conceptie tot de dood wordt beschermd. De stichting staat onder toezicht van de Raad voor de Financiële Betrouwbaarheid.

Israëltreizen 2012

Gaat u in 2012 ook mee naar Israël? Een goede gelegenheid om zelf 'ons' ziekenhuis te bezoeken! Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een bezoek meer dan waard. Er staan diverse reizen op het programma. Voor de reizen onder nummer 2, 3 en 4 is het al zeker dat deze het ziekenhuis bezoeken.

Informatie en aanmelden

Voor nadere informatie over het reisprogramma: www.amicitia.nl
Aanmelden bij Amicitia:
telefoon (078) 6845353
E-mail: info@amicitia.nl



1. Meivakantie

9-daagse reis, vertrek 27 april

2. Van Dan tot Eilat

15-daagse reis, vertrek 20 maart en vertrek 17 april

3. Verdiepingsreis Judea, Samaria en Galilea

o.l.v. Dr. M. van Campen uit Ede
10-daagse reis, vertrek 2 mei

4. Kanaän, Moab en Decapolis

Met bezoek aan Petra
o.l.v. ds. H. Korving uit Urk
12-daagse reis,
vertrek 10 september

5. Van Sion naar Horeb

Met bezoek aan o.a. Göl, Jer, Sinai
o.l.v. ds. D.J. Budding
16-daagse reis, vertrek 8 mei

Shaare Zedek Koor Concert- agenda

Concertenreeks 'alfA & Omega', een muzikaal drieluik

Zaterdag 17 maart 2012
Middelburg, Nieuwe Kerk

Zaterdag 14 april 2012
Hasselt, Stephanuskerk

Zaterdag 19 mei 2012
Katwijk aan Zee, Nieuwe Kerk

Alle concerten beginnen om 19.30 uur. Toegang is vrij.

Er wordt een collecte gehouden voor het Shaare Zedek Ziekenhuis.

Zaterdagavond 14 januari jl. Grote Kerk te Alblasserdam. Honderden aanwezigen volgden ademloos de muzikale prestaties van het Shaare Zedek Koor & Jeugdselectiekoor o.l.v. dirigent Bert Noteboom jr. Een traditioneel nieuwjaarsconcert, maar deze keer anders dan voorgaande jaren. De uitvoering 'een muzikaal drieluik' alpha & Omega, derde in de rij van zeven, neemt de luisteraar mee op reis. Een indrukwekkende reis van begin tot eind.

Het eerste deel van het muzikaal drieluik begint met de Uittocht naar aanleiding van psalm 137: Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion en eindigt met Ezechiël 39 vs. 27-29 ..., maar heb ze weer verzameld in hun land,...

Het tweede deel bezingt de Tocht. Toen zei Mozes tegen de HEERE: Zie, U zegt tegen mij: laat dit volk verder trekken. Een woestijntocht die niet alleen het volk Israël moest doormaken, maar ook kenmerkend is voor ieder mensenleven. De gezongen psalmen en liederen getuigen ook veelvuldig van die levensreis: 'k Ben reizend naar die stad! Op weg naar..

Thuiskomst, het derde en laatste van het drieluik. Openbaring 21 vs. 22-25: Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. De samenhang psalm 89: Hoe zalig is het volk en 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid klonk als een bevestiging op het gelezen en gezongen Woord van deze avond.

De gezongen liederen krijgen extra diepgang daar ds. Mensink de liederen aan elkaar verbindt met de daarbij passende Bijbeltekst(en). De musici Marjolien de Wit, fluit; Robert Cekov, viool; Pier de Jong, hoorn; Marco den Toom, orgel; Arie van der Vlist, piano en Jeroen Nieuwint, contrabas brengen het geheel op hoog niveau...

... evenals de opbrengst van de collecte € 3.126,02 die geheel ten goede komt aan het Shaare Zedek Ziekenhuis.

Ook u bent welkom!

Natuurlijk wilt ook u een van de presentatieconcerten horen. Er volgen er nog vier. De toegang is gratis en de collecte voor Shaare Zedek Ziekenhuis. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Hartelijk welkom!