



Shaare Zedek

Nieuws

Maart 2020 | Nummer 145 | Magazine van Stichting Shaare Zedek



HILDE EN MARY-ANNE:

“Je leert hier echt denken vanuit de patiënt”

DS. H. KORVING:

“Het doet ook een appèl op ons hart”

Colofon

Shaare Zedek Nieuws is een uitgave van Stichting Shaare Zedek en verschijnt vier keer per jaar. Het blad is gedrukt op FSC papier.

Bestuur

Ds. H. Korving, Urk (voorzitter);
mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman, Apeldoorn (secretaris); C. den Hertog, Houten (penningmeester); J. Huijser, Oud-Alblas;
Ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel (algemeen adjunct); mw. J.M. van den Berg, Rijswijk; L.H. Trouwborst, Hoornaar

Secretariaat

Gen. van Heutszlaan 118, 7316 CK Apeldoorn
T 055 - 52 13 631
E hg@solcon.nl

Administratie

C.H. Kleinbloesem
Andante 20, 2925 AB Krimpen a/d IJssel
T 0180 - 51 42 52
E chkleinbloesem@caiway.net

Voorlichting

H. Geluk, Weideveld 2b, 3371 HM
Hardinxveld-Giessendam
T 0184 - 61 26 32 b.g.g. 0651 236 636
E info@shaarezedeek.nl
W www.shaarezedeek.nl

Giften

ING BANK IBAN: NL51INGB0004295426
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten
ABN AMRO IBAN: NL74ABNA0436427060
t.n.v. St. Shaare Zedek, Houten

Legaten

Indien u Stichting Shaare Zedek in uw testament wilt gedenken, kan de schenking als volgt worden omschreven: Ik legateer vrij van rechten aan de St. Shaare Zedek, gevestigd te Apeldoorn, een bedrag groot €

Grondslag en doel

De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid. De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem en dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij stelt daarbij als voorwaarde, dat genoemd ziekenhuis medische hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het leven van de conceptie tot de dood wordt beschermd. De stichting staat onder toezicht van de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid.

Stichting Shaare Zedek is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).



Toezichthouder CBF heeft vastgesteld dat de Stichting Shaare Zedek voldoet aan de normen van de erkenningsregeling voor goede doelen.

ISSN 1382-872X

Tekst: Ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

De Koning van de Joden

“En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN.” (Lukas 23: 38)

Het lijkt een klein detail: het opschrift bovenaan het kruis. Toch wordt het door alle vier de evangelisten vermeld. De woorden zijn door Pilatus gekozen. Zeer tot ongenoegen van de Joodse leiders die - tevergeefs! - om een rectificatie hebben gevraagd (zie Joh. 19: 21). Hierin zien we Gods leiding. Vanaf het kruis laat de Allerhoogste proclameren Wie Jezus is.

‘Dit is de Koning van de Joden.’ Hoe raak! - al is het mogelijk door Pilatus spottend bedoeld. Christus is allereerst voor het Joodse volk gekomen. Laten we dat in deze lijdensstijd niet vergeten. Juist het opschrift boven de Gekruisigde spoort ons aan tot gebed voor Israëel. Opdat Joodse ogen en harten geopend worden voor hún (!) Koning. Daar is de Heilige Geest trouwens volop mee bezig - denk aan Messias belijdende Joden.

Tegelijk is Jezus de Koning van alle volken. Daarop wijzen die verschillende talen. Naast het Hebreeuws ook het Latijn (voor de Romeinse bezetters) en het Grieks (destijds de wereldtaal zoals het Engels nu). Is dit geen voorspel van Pinksteren toen Gods grote werken in vele talen werden verkondigd? De Heere heeft heel de wereld op het oog. Via het opschrift vindt er ‘zending op Golgotha’ plaats.

Ook wij horen over Christus' lijden en sterven in onze eigen taal. Buigen we voor deze Koning? Er gaat van het opschrift een indringende uitnodiging uit. Kom en kniel... Het is van levens- en eeuwigheidsbelang. Er staan geen dranghekken rond het kruis om ons op een afstand te houden. Met al je zonden ben je welkom bij Hem Die het grote zoenoffer bracht. Heerlijk om Jezus te belijden als Lam en Koning tegelijk, samen met allen - Joden en heidenen - die Hem hebben lief gekregen.



6

Gadi Ilan:

“Het kan gaan om besluiten van leven en dood. Daar kun je het menselijk brein niet bij uitschakelen.”

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 3 | Bestuur: Een appèl op ons hart | 11 | Concerten Shaare Zedek Koor |
| 4 | Uit het ziekenhuis: Leren denken vanuit de patiënt | 12 | Project: Palliatieve zorg in het Shaare Zedek Ziekenhuis |
| 6 | Uit het ziekenhuis: Kijkje in de keuken | | |
| 8 | Financiën: Palliatieve zorg voor oude én jonge patiënten | | |
| 9 | Column: De tijd verandert... | | |
| 10 | Column: Een bijzondere vriendschap | | |
| 11 | Actief: Een bijzonder bezoek | | |

BESTUUR

Een appèl op ons hart



Zorg aan vriend en vijand. Dát is de praktijk in het Shaare Zedek Medical Center. Dit ziekenhuis heeft als roeping een 'ziekenhuis met een hart' te zijn. Het doet ook een appèl op ons hart. Zijn wij voldoende loyaal aan en verbonden met het Joodse volk?

Kort geleden was het op dezelfde dag in het nieuws: vierentwintig christenen gedood in Burkina Faso en oploaiend antisemitisme in Nederland. Hebben die twee onderwerpen iets met elkaar te maken? En - zo ja - hebben die onderwerpen iets te maken met het Shaare Zedek Ziekenhuis?

Het antwoord is ja en nee. Nee, want op het eerste gezicht lijken het twee geheel verschillende zaken. Ze spelen in geheel verschillende landen en continenten. Ze hebben geheel verschillende achtergronden, daders en doelgroepen.

Toch ja, want er is een onderhuidse verbinding tussen haat tegen Joden en haat tegen christenen. Vijfenzeventig jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog moet het CIDI constateren dat het antisemitisme in Nederland sterk is toegenomen, met een stijgingspercentage van 35 % ten opzichte van het vorige jaar. Wie het nieuws volgt, weet dat Nederland geen uitzondering is in West Europa. Ook in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vinden in toenemende mate ernstige uitingen van antisemitisme plaats, reden waarom veel Joodse families uit veiligheidsoverwegingen emigreren, niet zelden naar Israël.

Het citaat van ds. Martin Niemöller waarmee Uri Schwarz zijn column beëindigt, mag ons wel wakker schudden: als niemand opstaat en

stem geeft aan de verontwaardiging over dit onrecht, zullen wij eens ervaren dat er niemand zal zijn die het voor ons opneemt als we zelf aan de beurt zijn.

De Bijbel leert ons dat we het kwade moeten overwinnen door het goede. Een plaats waar dit Bijbelse principe in praktijk wordt gebracht is het Shaare Zedek Ziekenhuis, waar de zorg aan vriend en vijand een verbinding legt die moeilijk op een andere manier tot stand kan komen. Polarisatie versterken is niet zo moeilijk. Boven polarisatie zien uit te komen is een buitengewoon lastige opgave. Het kan alleen als we ons hart laten spreken. Dit ziet het Shaare Zedek MC als zijn roeping: een ziekenhuis met een hart te zijn. Juist dat principe maakt het Shaare Zedek Ziekenhuis tot de unieke plek die het is.

Het doet ook een appèl op ons hart. In antwoord op een toenemend antisemitisme mogen wij als christenen wel voorop lopen om in toenemende mate onze loyaliteit aan en verbondenheid met het Joodse volk te tonen.

Mogen wij dan ook vrijmoedig een beroep doen op u en jou om uw gebed voor Israël te ondersteunen met uw steun aan het Shaare Zedek Ziekenhuis?



UIT HET ZIEKENHUIS



Verpleegkundigen Hilde van der Wind (l.) en Mary-Anne Pongers liepen een dagje mee in het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. Beeld Richard Donk

Leren denken vanuit de patiënt

Ze groeiden op met het magazine van het Shaare Zedek. Maar als verpleegkundige een dagje in het ziekenhuis in Jeruzalem meelopen, is natuurlijk van een heel andere orde. “Je leert hier echt denken vanuit de patiënt.”

Hilde van der Wind en Mary-Anne Pongers zijn in Israël om een familielid te bezoeken. En natuurlijk om vakantie te vieren. Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. En dus diende het duo een aanvraag in om een kijkje achter de schermen te nemen in het Shaare Zedek Ziekenhuis. Niet alleen om eens te kijken hoe het er in een ziekenhuis in Israël aan toegaat. Maar vooral om een vergelijking te maken met de instelling waar ze zelf werkzaam zijn. Beiden werken als verpleegkundige in Antwerpen. Hilde in het Stuivenbergziekenhuis en Mary-Anne in het Sint-Elisabeth. Na hun opleiding aan het Hoornbeeckcollege, verruilde het tweetal Nederland voor België. Deels om zich verder te specialiseren, maar ook omdat verpleegkundigen daar in hun ogen meer verantwoordelijkheid krijgen. “En dat maakt het werk een stuk leuker.”

Veel dingen gaan in Israël niet anders dan in Nederland of België, ervaren de Hollandse meiden al snel tijdens de rondleiding door het Shaare Zedek. Dezelfde apparatuur en materialen, werken volgens vaste protocollen. Toch zijn er wel degelijk verschillen, ook al zijn die niet altijd even merkbaar en meetbaar, vinden ze. “Ik merk dat er hier heel erg vanuit de patiënt wordt gekeken en gedacht”, zegt Mary-Anne. “Het gaat erom wat de patiënt écht belangrijk vindt, en daar wordt de behandeling op aangepast. Ik vind het ook mooi om

te zien hoe er met al die verschillende culturen wordt omgegaan.”

“Ze nemen in het Shaare Zedek iedereen zoals hij of zij is”, vult Hilde aan. “De patiënten worden overal bij betrokken. Dat vind ik heel positief. In Nederland worden we ook heel sociaal opgeleid, maar in België verloopt het contact met de patiënt vanuit de Belgische opleiding écht anders. Mensen staan daar soms echt verbaasd over onze persoonlijke benadering. Als we een paar dagen geen dienst hebben gehad, vragen ze al of die Hollandse meisjes met vakantie zijn.”

Kinderafdeling

Helemaal enthousiast wordt het Nederlandse duo van de kinderafdeling. Op uiteenlopende manieren worden patiëntjes op hun gemak gesteld: met muziekinstrumenten, snoezeltherapie, en huisdieren. “We zeggen bijvoorbeeld tegen de kinderen: als deze rat suiker krijgt, dan gaat het niet goed met hem. Dus gaan we er samen voor zorgen dat hij alleen eet wat goed voor hem is. Dat geldt ook voor jou. Zo leer je kinderen hun eigen ziekte te accepteren”, legt voorlichter Audrey Gross uit.

Op de gang hangen kleine ‘kunstwerken’ die allemaal gemaakt zijn van voorwerpen die met diabetes te maken hebben, zoals insecten in de vorm van een injectiespuit. “Prachtig, dat je van enge medische dingen iets moois kunt maken”, vindt Hilde, die zelf diabetes heeft.

Wat nemen de twee verpleegkundigen uit Jeruzalem naar Antwerpen mee? “Leren denken vanuit de patiënt. De visie die we hier hebben gezien, is echt fantastisch”, meent Mary-Anne. De tijd van de rondleiding is beperkt; vragen zijn er nog genoeg. “Ik ben heel benieuwd hoe ze hier met ethische kwesties omgaan”, zegt Hilde. “Een mooi onderwerp voor jullie volgende bezoek”, reageert Audrey.



UIT HET ZIEKENHUIS

Voor het oog is het een geoliede organisatie en een efficiënt draaiend bedrijf. Maar achter de schermen van het Shaare Zedek komt daar wél heel wat voor kijken. Directeur logistiek Gadi Ilan: "Als er een koelkast kapot gaat, krijg ik een sms."



Kijkje in de keuken

Toegegeven, patiënten moeten wel eens wachten. Dat kan flink vervelend zijn. Maar doorgaans zien bezoekers in een ziekenhuis vooral goed bemenste balies, smetteloze behandelkamers en schone toiletten. Om maar een paar zaken te noemen. En zo hoort het ook. Bij alle emotie van diagnose en behandeling, hoort geen stress over de gang van zaken in het hospitaal.

Dat gaat bepaald niet vanzelf, legt Gadi Ilan in zijn kantoor uit. Hij runt de logistiek van het Shaare Zedek vanuit zijn 'commandocentrum'. Ogenscheinlijk met een computer en een paar telefoons. Maar achter die apparaten gaat een complete wereld schuil. Variërend van de verlichting van het parkeerterrein tot het inschakelen van de noodvoorzieningen bij een luchtaanval. En vóór alles geldt dat een mens altijd de beslissingen neemt. "Het kan gaan om besluiten van leven en dood. Daar kun je het menselijk brein niet bij uitschakelen."

Computergestuurd

In deze tijd van automatisering, is vrijwel alles in het ziekenhuis op een of andere manier computergestuurd. "Als er een koelkast kapot gaat, krijg ik een sms", zegt Ilan lachend. "Alles draait om software. Als er zo'n melding binnenkomt, moet er binnen dertig minuten actie op worden ondernomen."

Dat halfuur tijd is er niet als het om de drie 'hoofdadere' van de logistiek gaat: elektriciteit, zuurstof en water. Als in die voorziening iets fout gaat, moet er heel snel en adequaat worden opgetreden. Want er staan letterlijk levens op het spel.

Om die reden beschikt het ziekenhuis juist op die drie terreinen over uitgebreide noodsystemen, legt de directeur logistiek uit. "We hebben elf generators die tot 60 procent van de totale elektriciteitsbehoefte kunnen overnemen in geval van een grote ramp. De machines voor de zuurstofvoorziening kunnen een zware aardbeving doorstaan en ook daarvoor hebben we reservecapaciteit. Het water wordt via twee pijpleidingen aangevoerd. Als die het begeven, hebben we een voorraad in de tanks die voor 72 uur toereikend is - anderhalve kuub per bed."

Diëten

De voedselvoorziening is eveneens een dagelijkse uitdaging. "Er zijn in het ziekenhuis gemiddeld zestig verschillende diëten in omloop", vertelt Ilan. "Aantal en samenstelling kunnen per uur veranderen. De aanlevering van die maaltijden hebben we uitbesteed. De timing van het uitdelen van eten luistert heel nauw. Als het ontbijt vijf minuten te laat klaar is, krijg ik daar direct een rapport van."

De infrastructuur rond het ziekenhuis blijft eveneens een voortdurende bron van zorg. Onder normale omstandigheden is de aanvoer van patiënten, gezien het steeds drukker wordende Jeruzalemse verkeer, al lastig genoeg. Maar in geval van een evacuatie, wordt dat probleem helemaal acuut. "We oefenen met enige regelmaat een ontruiming", zegt Ilan. "Maar in de praktijk zul je altijd onvoorziene dingen tegenkomen."

Pak sneeuw

De grootste nachtmerrie van elk ziekenhuis is het uitbreken van brand. "Het is nog niet zozeer het vuur, maar vooral de rookontwikkeling die extreem gevaarlijk is. En de directe effecten van brand, want in veel gevallen valt de elektriciteit uit - met alle gevolgen van dien. In een ziekenhuis is nog niet zozeer de vraag waarh een je moet rennen van belang, maar vooral wann eer je moet

gaan rennen. Want op dat moment moet je mensen van essenti ele systemen afhaken."

De grootste uitdaging waar Gadi Ilan zich op logistiek gebied voor gesteld zag, was enkele jaren geleden, toen Jeruzalem en de toegangswegen naar de stad onder een dik pak sneeuw bedolven lagen. "Van de ene op de andere dag moesten we onderdak aan meer dan 300 personeelsleden bieden in het ziekenhuis. Extra bedden, dekens, maaltijden. En niet genoeg mensen om de diensten over te nemen. Er zijn toen heel wat overuurtjes gedraaid."



FINANCIËN

Palliatieve zorg voor oude én jonge patiënten



Het financieel verslag over 2019 wordt gepubliceerd na de controle van de gegevens door de accountant. Een overzicht van de jaarcijfers wordt opgenomen in het juni-nummer van dit magazine.

Goed om te weten: CBF verklaart onze stichting opnieuw als Erkend Goed Doel.

De Heere alleen de eer en dank over alle ontvangen giften in 2019.

In het afgelopen jaar hebben wij mede dankzij u en de ontvangsten van vele collecten en enkele legaten het mooie bedrag van totaal € 400.000,- naar Jeruzalem kunnen overmaken. Zoals gebruikelijk willen wij in het juni-nummer, na de accountantsverklaring, een verkort jaarverslag publiceren.

De dankbaarheid vanuit het ziekenhuis is groot voor uw trouwe hulp. Eind december ontvingen wij een mail vanuit de directie met onder andere de volgende woorden: 'I would like to thank Stichting Shaare Zedek for its continued dedication and efforts on behalf of Shaare Zedek Medical Center'. (Ik wil St. Shaare Zedek bedanken voor hun blijvende toegewijde giften naar het ziekenhuis te Jeruzalem). 'Shalom'.

CBF

Begin januari 2020 hebben wij opnieuw een brief ontvangen van het CBF, toezichthouder goede doelen, dat zij na gehouden controle Stichting Shaare Zedek als een blijvend goede doelen stichting aanmerken.

Legaten

Op 31 december hebben wij twee legaten ontvangen uit de nalatenschap van Mw. H. S. met een totaalbedrag van € 70.000,-.

Het nieuwe project

Het ziekenhuis is verheugd dat het bestuur in 2019 heeft gekozen om gelden in te zamelen voor de afdeling Palliatieve Zorg binnen het ziekenhuis. Zoals wij al eerder hebben geschreven, is de nood groot. Deze zorg wordt niet alleen aan oude patiënten besteed, maar ook aan de jonge generatie. Het bestuur wil dan ook dit mooie project in het huidige jaar voortzetten en van harte aanbevelen. Het enthousiasme van u als donateur is groot, gezien de vele reacties en omschrijvingen die bij de giften zijn vermeld. Eind december hebben wij namens u opnieuw een betaling van € 100.000,- voor dit project overgemaakt naar Jeruzalem.

Uw giften voor dit mooie project zien wij graag op de rekeningnummers van Stichting Shaare Zedek:
ABN AMRO IBAN
NL74 ABNA 0436 4270 60
ING Bank IBAN
NL51 INGB 0004 2954 26



Bij hertoetsing opnieuw erkend als Goed Doel

Stichting Shaare Zedek staat bij het CBF bekend als Erkende organisatie en krijgt periodiek een volledige (her)toetsing. Als Erkend Goed Doel dient de stichting te voldoen aan strenge kwaliteitscriteria.

De stichting ontving bericht dat de toetsing 2019 aan alle normen voldoet. Voor u als (potentiële) donateur zekerheid dat uw

donaties op de juiste plaats en met een hoog rendement terechtkomen.

Op de website www.shaarezedek.nl kunt u onder meer de jaarverslagen en het beleidsplan raadplegen. Deze stukken geven respectievelijk inzicht in de financiële zaken en het beleid van de stichting. De officiële brief van het CBF kunt u daar ook vinden.



De tijd verandert...



Het is een oude Joodse traditie dat mannen hoofdbedekking dragen. Hoewel er een discussie is over de oorsprong hiervan en daardoor er ook veel verschillende tradities over bestaan, is iedereen het erover eens dat hoofdbedekking wordt gedragen als een teken van respect voor God - zoals een scheidingslijn en herinnering dat er altijd iemand boven ons staat.

Er zijn verschillende verwijzingen in de Bijbel waar deze traditie op is gebaseerd - zoals de hoofdbedekking van de hogepriester (de Kohen Gadol), deze wordt gedetailleerd beschreven in Exodus. Een ander voorbeeld verwijst naar 2 Samuël 15 vs. 30: "En David ging op door den opgang der olijven, opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewonden; en hij zelf ging barvoets; ook had al het volk, dat met hem was, een iegelijk zijn hoofd bedekt, en zij gingen op, opgaande en wenende".

We gaan een stap verder de geschiedenis in. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 is de Kippah (kappel, het hoofddeksel dat de Joodse mannen dragen) naast de bovengenoemde reden ook een teken van onafhankelijkheid. Een manier om de wereld te vertellen dat het Joodse volk Chai Vekayam is - altijd blijft bestaan. Hoewel er veel soorten Kippot (meervoud van Kippa) zijn, zullen de meeste religieuze mannen (waaronder ikzelf) in Israël te allen tijde hun hoofd bedekt hebben.



Tot voor kort droeg ik mijn Kippa ook tijdens het reizen. Jarenlang had ik er geen probleem mee als iemand commentaar zou geven, omdat dit positieve opmerkingen waren. Helaas zijn de tijden veranderd en is de wereld, en in het bijzonder Europa inclusief Nederland, niet langer het paradijs en de veilige plek die ik vanuit mijn kindertijd ken.

Hoewel ik nog steeds met trots Jood ben, voel ik me erg ongemakkelijk als ik mijn Jood-zijn openlijk toon en ik heb vrienden die het nieuwe antisemitisme uit eerste hand hebben meegemaakt. Het is bijzonder triest dat slechts 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog de mensheid opnieuw is vergeten dat iedereen naar Gods beeld is geschapen. De meesten van ons zijn helaas bang om iets te zeggen, wat me doet denken aan de beroemde woorden van de Duitse predikant Martin Niemöller (1892 - 1954, die zelf acht jaar in Duitse concentratiekampen doorgebracht heeft):

*Toen de nazi's de communisten arresteerden,
heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.*

*Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten,
heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.*

*Toen ze de vakbondsleden kwamen halen,
heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.*

*Toen ze de Joden opsloten,
heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.*

*Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.*

COLUMN

Een bijzondere vriendschap



Ik wil met u een van de redenen delen waarom ik elke dag graag naar mijn werk kom. Vanwege de aard van mijn werk kan ik bepaalde afdelingen heel vaak bezoeken, ondanks het feit dat ik niet behoor tot het verpleegkundig personeel. Een van die afdelingen is de dialyse afdeling. In de loop der jaren ken ik de meeste patiënten van gezicht en sommigen zelfs bij naam.

Er is een klein meisje op de dialyse afdeling dat mijn hart heeft gestolen! Reemaz heet ze. Op 29 februari is zij 12 jaar geworden. Ze komt uit Oost-Jeruzalem en is een patiënte die het ziekenhuis frequent bezoekt. Ze komt uit een groot gezin met 4 zussen en 2 broers. Ze werd voor het eerst gediagnosticeerd toen ze nog heel jong was. Vijf jaar geleden onderging ze een niertransplantatie. Helaas begon haar lichaam na een paar maanden de nieuwe nier af te stoten...

Ik zag toen voor het eerst dat Reemaz altijd naast een andere jonge patiënt zat tijdens de behandeling. Sara heet ze. Ze waren altijd erg spraakzaam en giechelden veel samen. Sara heeft toen ook een niertransplantatie ondergaan en we zijn God dankbaar dat ze geen dialysebehandelingen meer nodig heeft. Het was moeilijk voor Reemaz dat behandeling 'BFF' gestopt moest worden. Des te moeilijker was het dat ze op jonge leeftijd moest leren om niet jaloers te worden op anderen die wel gezond werden (om nog maar niet te spreken over angst om niet meer beter te worden en te moeten sterven). In het begin was dit een uitdaging voor haar, maar door haar positieve houding heeft ze geleerd om blij te zijn voor de gezondheid en geluk van haar vriendin en anderen.

Reemaz is de 'prinses' van de afdeling! Iedereen kent haar en houdt

van haar! Dankzij het personeel van Shaare Zedek heeft ze Hebreeuws en Engels leren spreken. Ik heb zo'n sterke band met dit kleine meisje ontwikkeld dat ik vaak naar de afdeling ga om haar te zien en een klein cadeautje of een stuk chocolade mee te brengen (ze is een echte zoetekauw!). We zijn allebei gek op dikke kettingen en ik leen haar soms de ketting die ik draag, alleen al omdat ik weet dat het haar blij maakt!

Reemaz en ik komen uit totaal verschillende werelden. Ik ben volwassen, zij is een kind. Ik ben Joods, zij is moslim. We wonen in verschillende delen van de stad en als het Shaare Zedek Ziekenhuis er niet was geweest, dan zouden onze paden elkaar waarschijnlijk nooit hebben gekruist! Interactie met haar geeft me enorme vreugde.

Ik ben er trots op Reemaz mijn vriendin te noemen. Ik weet dat ze dezelfde vriendschap voelt voor mij (de hoofdverpleegster vertelt me dat Reemaz naar mij vraagt als ik een paar weken niet langskom). Dit soort interactie vindt dagelijks plaats in het hele ziekenhuis en dat vervult me met vreugde en trots!

Mijn wens en gebed is dat deze vriendschappen tot zegen mogen zijn, zowel in als buiten het ziekenhuis. Amen!



ACTIEF

Tekst: Janneke en Sam van Eenennaam, Deventer

Een bijzonder bezoek

In december 2019 maakten wij met 135 anderen een reis naar Israël. Een reis met een speciaal doel: het ontsteken van de Chanoeka in Sderot. En voor ons: een speciaal bezoek aan het Shaare Zedek Ziekenhuis.

Ons bezoek stond gepland op woensdag 18 december. Wij werden hartelijk welkom geheten door onze gids Audrey Gross. Het gesprek kwam heel snel op gang en wij waren geïnteresseerd in het levensverhaal van Audrey. Geboren in Antwerpen en na haar huwelijk jaren in Londen gewoond, helaas door het antisemitisme samen met man en kinderen vertrokken naar Israël, waar ze inmiddels alweer 8 jaar wonen. We hebben veel gesproken over de omstandigheden in het land en specifiek in het ziekenhuis. Wij werden altijd al op een positieve wijze geïnspireerd door de filosofie van het ziekenhuis, echt pro life en men draagt de eigen identiteit uit. Iedereen wordt er geholpen: Jood, Arabier, Palestijn of andere achtergrond, men krijgt allemaal dezelfde zorg gericht op het leven. Als ex-ambulanceverpleegkundige was ik zeer geïnteresseerd in de acute hulpverlening. We brachten een be-



zoek aan de spoedeisende hulpverlening van het ziekenhuis waar de ambulances hun patiënten binnen brengen. Via een triage model wordt er beoordeeld welke acute zorg de patiënt nodig heeft. Alles is binnen handbereik, CT, röntgen etcetera, zodat er snel en adequaat gehandeld kan worden. Het geheel is goed vergelijkbaar met de in Nederland georganiseerde hulpverlening, hier heeft men één grote trauma kamer terwijl wij vaak de beschikking hebben over twee of meer trauma kamers. Het is mooi dat een aantal verdiepingen ondergronds zijn gerealiseerd, zodat bij oorlogshandelingen kan worden doorgewerkt. Ook de operatiekamers liggen hier in het bomvrije gedeelte. Inmiddels wordt er weer gewerkt aan een grote uitbreiding van het ziekenhuis. We hadden ook nog een ontmoeting met Moshje, een Nederlander die al jaren vrijwilligerswerk doet op de acute opvang. Hij doet daar allerlei 'hand en span'-diensten om de professionals te ontlasten, het was een geweldige ontmoeting. We kunnen tot slot nog maar één ding zeggen: uw support en steun voor het Shaare Zedek Ziekenhuis is gewenst en ook nodig. Het is voor de mensen die daar werken een grote steun te weten dat zovelen hen een warm hart toedragen.

Concerten Shaare Zedek Koor

Zaterdag 18-04-2020 Voorthuizen

Plaats: Dorpskerk, Kerkstraat 35
Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk
Chr. Mannenkoor Soli Deo Gloria o.l.v. Jaap Kramer
Arie van der Vlist, orgel
Mark Brandwijk / Jaap Kramer, piano
Maurice van Dijk, trompet

Zaterdag 27-06-2020 Ouddorp

Plaats: Bloembollenschuur fam. Klepper
Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk
Christelijk Ouddorps Mannenkoor o.l.v. Dinant Struik
Orgel: Willem den Boer

Het Shaare Zedek Koor bestaat dit jaar 25 jaar! Ter gelegenheid hiervan wordt een reünie, scratchmiddag en concert georganiseerd.

Zaterdag 17-10-2020 Alblisserdam

Plaats: Grote Kerk
Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk
Orgel: Arie van der Vlist
Voor deelname en meer info:
www.shaarezedekkoor.nl

Zorg
rond
levenseinde

Het Joodse volk is voor ons niet zomaar een volk. Israël helpen is een:

- Gebedszaak
- Hartezaak
- Erezaak
- Noodzaak

*Help ons daarom
Israël helpen
in het Shaare
Zedek Ziekenhuis
te Jeruzalem*

PALLIATIEVE ZORG IN HET SHAARE ZEDEK ZIEKENHUIS

Het ziekenhuis heeft het leven hoog in het vaandel staan. Daar thuiszorg voor mensen in de laatste levensfase te wensen overlaat ziet het ziekenhuis zich gesteld voor een bijna onmogelijke opdracht: de structurele toename van palliatieve zorg in het ziekenhuis naar de toekomst zeker te stellen.

De vraag naar palliatieve zorg neemt substantieel toe. Een groot deel van de focus is nu gericht op uitbreiding met extra medewerkers en de investering in middelen om er voor te zorgen dat elke patiënt zowel op medisch als emotioneel vlak de juiste zorg ontvangt en het uitbreiden van ambulante zorg, zodat patiënten thuis kunnen worden verzorgd.

Laat deze zorg rond het levenseinde ook onze zorg zijn. Namens de talloze patiënten die profeteren van uw ongelofelijke betrokkenheid vragen wij u vrijmoedig ook in 2020 dit belangrijke project te steunen.

Shaare
Zedek



T 0184-612632 | M 06-51236636 (b.g.g) | E info@shaarezedek.nl
NL51 INGB 0004 2954 26 | NL74 ABNA 0436 4270 60 | t.n.v. Stichting Shaare Zedek



DONEER ONLINE: WWW.SHAAREZEDEK.NL